

Kiruna Sportklubb

Kiruna SK

KSK



Historik 1923-2006

Sammanställd av Peter Ögren
Uppdaterad 2007-06-03 av Lars-Ola

Förord och inledning

Undertecknad fick förmånen att under en intensiv period (okt-05 till feb-06) arbeta med en sammanställning av klubbens historik under de hittills genomförda 83 verksamhetsåren. Det har varit ett mycket trevligt och givande arbete!

Jag vill passa på att kort redogöra för hur jag valt att prioritera summeringen samt i vilka delar den i det följande redovisas. Eftersom jag, när arbetet påbörjades, själv hade en mycket ringa tidigare erfarenhet av brottningsidrotten bör mitt urval av tävlingshändelser etc betraktas mot bakgrund av detta faktum.

Fokus har legat på det strikt idrottsliga men även andra arrangemang omnämns som präglat klubbens verksamhet. Däremot berörs ämnen som föreningens ekonomi, tränar-, ledar- och domarkurser mm högst översiktligt.

Som källmaterial har jag i första hand använt års- och verksamhetsberättelser och protokoll från styrelserna, KSK's 50-års skrift, resultatlistor samt artiklar från tidskrifter och tidningar. Tacksam är jag också för alla muntliga tips och kompletteringar som kommit mig tillhanda under arbetets gång.

Sammanställningen gör inga anspråk på att vara fullständig, eller på något sätt rättvis i alla delar, utan är ett subjektivt urval av mer eller mindre viktiga händelser som utspelat sig under Kiruna Sportklubbs verksamhetsår från 1923 fram till dags dato.

Från den rikliga tävlingsverksamheten och därmed förenliga prislistor har några exempel närmare angivits men dessa utgör blott en del av den samlade tävlingsverksamheten.

Förhoppningen är att denna skrift kan tjäna som stöd och underlag inför framtagande av en 100-årig verksamhetsberättelse, som (högst sannolikt) blir aktuell om sisådär 17 år. Jag hoppas också att alla läsare finner mycket nöje och stark klubbkänsla på de följande sidorna.

Jag vill slutligen rikta ett varmt Tack! till alla som hjälpt mig på ett eller annat sätt. Ett särskilt tack till Lars-Ola som inspirerat mig mycket!

Kiruna en kylslagen och vacker midvinterdag 2006

Peter Ögren

Innehållsförteckning

	Sid
Förord och inledning	2
En kort summering av Kiruna SK's verksamhet	4
Kiruna Sportklubb bildas – de första åren	7
Klubblokaler då och nu	9
Ordföranden i Kiruna Sportklubb 1923-2006	10
Medlemmar och styrelsearbete	10
Harry Hallstensson ("Mr Brottning") och Norrlandskommittén	11
Norrbottnens Brottningsförbund (NBF)	11
Norrbottnens Idrottsförbund (NIF)	11
Medlemsantal	13
Kiruna Sportklubb's Svenska Mästerskapstitlar 1923-2006	14
Kiruna Sportklubb's Norrlandsmästare 1923-2006	15
Kiruna Sportklubb's Distriktsmästare 1923-2006	17
Sammanställning från Kiruna Sportklubb's års- och verksamhetsberättelser m fl källmaterial	22
Kiruna Sportklubb's SM-arrangemang	51
Polar-Cupen	52
Engman Cup	52
Kiruna Sportklubb's deltagare vid Svenska Mästerskapen i brottning, seniorer 1927-2006	53
Kiruna SK – en stor klubb inom tjejbrottning	55
Några av Kiruna SK's stora profiler	56
Elitsatsningen	59

En kort summering av Kiruna SK's verksamhet

Brottnings har alltid varit en stor sport i Kiruna. KSK's första 10 år präglades av idel framgångar och kring 1927-1932 var klubben t o m en av de ledande i vårt land. De första, riktigt stora, brottningsframgångarna kom 1927 då klubben tog tre silvermedaljer vid SM. De närmast följande åren ökade medaljskörden ytterligare med flertalet silver- och bronsmedaljer. Säkerligen minns brottarvänner namn som Gösta Hall, Gunnar Lundström, Hilding Bjurén, Sixten Lundström, Olaus och Thure Johansson, Karl Sterner och många fler.

När det var fråga om brottningsstävlingar i Folkets Hus var det köbildning från sena kvällen/natten till nästa dag, då biljettförsäljningen startade! Det var utsålda hus och ett närmast osannolikt intresse i Kiruna för brottningsporten. Vid alla brottningsstävlingar var det en orkester som spelade och detta fortgick in på 30-talet.

1920-talet var också bistra och hårda tider. Att gå på café var dagens stora händelse för många Kirunabor. Olaus Johansson, KSK's framgångsrike brottare, var bagare och bjöd kamraterna på många bullar och skorpor. Olaus tog också klubbens första SM-guld i brottnings 1931, medan föreningens allra första SM-guld togs 1930 av Åke Lundqvist i boxning.

Efter depressionen under 30-talet flyttade många från samhället och problem med träningslokaler satte käppar i hjulen för KSK. Men klubben kämpade sig igenom motgångarna och efter 1945 ökade brottningsportens framgångar successivt och fick större bredd.

Danstillställningar (!?) under helgerna utgjorde en betydande verksamhet, framförallt under 1930- och -40-tal, och var av avgörande betydelse för klubbens ekonomi. Dessa finansierade stora delar av tränings- och tävlingsverksamheten.

Så gott som årligen har Kiruna SK representerats vid junior- och/eller seniormästerskap. 1946 fick Kiruna, och länet, sin förste svenske juniormästare, då Rolf Lindmark triumferade i veltervikt.

1943, när klubben fick sin första, riktiga egna träningslokal fick sporten (och därmed publikintresset) ny vind i seglen. Ungdomar strömmade på nytt till Kirunas brottningslokal, vilket kulminerade under 1954 när klubben arrangerade senior-SM i fyra viktklasser.

Under perioden 1923-74 hade Kiruna SK ca 70 st medverkande brottningsdomare, de allra flesta ur egna led som efter avslutad brottarkarriär fortsatte inom klubben som ledare och/eller domare.

50-talet blev historiskt då KSK 1954 för första gången arrangerade ett svenskt mästerskap. Kända brottarprofiler under 50-talet var bl a Ture Enmark, Bröderna "Kaktus" dvs Bror och Sven-Erik Andersson, Rune Lönnström, Kenny Karlsson, Karl-Einar Hansson m fl som tog för sig av prisborden runt om på landets tävlingar.

1960-talets största merit var tvivelsutan Sven-Erik Vajstedt's SM-silver i bantamvikt. Sven-Erik utgjorde tillsammans med Martin Miettinen och Rolf Wyöni en brottartrio som drog land och rike runt och gjorde livet surt för många motståndare. S-E Vajstedt fick också flera landslagsuppdrag. Men även ungdomsbrottarna nådde goda framgångar i bl a ungdoms- och junior-SM.

Ungdomssidan utvecklades starkt under hela 60-talet. Föreningen genomförde propaganda-aktiviteter i skolorna, kontaktade lärare och gymnastikdirektörer och arrangerade därtill ungdomstävlingar i stor skala. Kiruna SK spelade en betydande roll inom svensk brottning under 60-talet och bidrog också starkt till att nationella mästerskapstävlingar för pojkar och ungdomar kom till stånd.

Från ungdomssatsningen spirade flera talanger som exempelvis bröderna Vajstedt, Rolf Wyöni, Martin Miettinen, Åke Hjortborg, Krister Lindmark m fl. Efter S-E Vajstedt's SM-silver skulle klubben få vänta i drygt 30 år på nästa SM-tecken. Men då blev det inte bara ett...

Då 1960-talet summeras, liksom under början av 70-talet, framgår att en ny utveckling tog fart, framförallt inom ungdomsbrottningen med flera nya, stora tävlingar: ungdoms-DM, ungdoms-SM, NK-Cupen, pojk-DM, skol-DM, 70-iaden, TV-Cupen och pojk-Fyrstads...

...och därtill seriebrottningar, klubbtävlingar, träningsläger och en mycket aktiv ungdomsverksamhet. KSK hade en betydande roll i denna utveckling i brottar-Sverige. Stundom hade Kiruna SK uppenbara ledarbekymmer med att hinna med, och klara av, alla åtaganden.

Ett av dåtidens problem (som är aktuellt också idag) var att få ungdomarna att stanna kvar inom brottarleden och vandra vidare upp i junior- och seniorklasserna.

Under början av 70-talet dominerade fortfarande fortfarande ungdomsbrottare i klubblokalen och på träningarna. Duktiga seniorbrottare den här tiden var bl a Åke Hjortborg, Per-Erik Andersson och Jan-Olof Vajstedt. Åke var och förblev länge en brottare som motståndarna hade stor respekt för och även Åke fick dra på sig landslagströjan.

En viktig förutsättning för den framgångsrika ungdomsbrottningen var en gedigen tränarkår som både tränade och sparrade adepterna. Rudolf "Preven" Svedberg anlätades ofta för att trimma både senior- och ungdomsbrottarna vilket också bidrog till att klubbens tränare och brottare höll hög kvalitet. Förutom "Preven" besöktes klubben och Kiruna av andra framstående proffstränare som Bernhard Knitter från Polen och Ion Cernia från Rumänien samt senare, under 90-talet, av Lars-Erik Sköld. KSK har dock alltid hämtat sina huvudtränare från egna led och de har också varit efterfrågade utanför klubben.

Stora gruvkrisen i början av 80-talet blev kännbar också för Kiruna SK, som p g a den vikande arbetsmarknaden tappade 11 st seniorbrottare – ett helt brottarlag! Klubben upplevde således en svacka under en 10-årsperiod.

I mitten av 90-talet fick brottningen en ny storhetstid med en växande ungdomsverksamhet och nyförvärv i form av de tre lettiska brottarna och deras

tränare som värvades inför säsongen 1996/97. En satsning som också gav resultat, till exempel vid SM 1998 då KSK representerades av hela 7 st seniorbrottare och där klubben tog 3 st medaljer, en av varje vär. 1996 var ca 25-30 ungdomar i träning och antalet licensierade brottare inkl seniorerna uppgick till 35-40 st. Lettländarnas framgångar på brottarmattorna skapade rubriker i tidningarna och motivationen hos övriga KSK-brottare ökade markant samtidigt som man fick bra sparring på träningarna.

I spåren efter lettländarnas framgångar i KSK's trikåer följde en lyckad ungdomsrekrytering. Sedan ca 1997-98 finns ca 50-talet ungdomar i träning.

Jubileumsåret 1998 (KSK 75 år) blev resultatmässigt ett toppår, bl a med KSK's bästa SM genom tiderna. Hela 7 st Kiruna-brottare deltog vid SM'et som resulterade i tre medaljer!

Under 1999 var framgångarna om möjligt än tydligare då flick- och ungdomsbrottarna gjorde fina framsteg och fler och fler anslöt till träningarna. Seniorerna skördade framgångar vid SM och vid GP-tävlingar.

2000-talet inleddes med stora framgångar för KSK då SM arrangerades på hemmaplan. Aigars Jansons knep guld och brodern Zigmunds tog silver i samma klass. 2001 blev också Zigmunds svensk mästare!

Framgångar av stora format fortsatte år 2002 då Nilla Rönnqvist tog klubbens första och andra SM-medaljer. Först ett USM-guld och därefter silver vid senior-SM! Nilla kompletterade sin medaljsamling med ett brons vid JSM 2005.

De senaste 5-6 åren har i övrigt präglats av omfattande och framgångsrik ungdomsverksamhet. Förhoppningen är att många av de aktiva fortsätter brottas upp i seniorklasserna så att föreningen kan se framtiden an med stor tillförsikt.

Kiruna Sportklubb bildas – de första åren

Under 1920-talet bildades flera nya idrottsföreningar i det unga och expansiva Kiruna som tillvaratog mer specifika idrottsintressen. Gymnastiken, fotbollen och kraftsporterna var huvudorsak till de tre första nya föreningsbildningarna i Kiruna under 20-talet.

Kiruna Sportklubb bildades den 22 april 1923. Det konstituerande mötet hölls på Café Temperance och det första styrelsemötet kort därefter hemma hos Viktor Sundberg, en av de 5 nyvalda ledamöterna i interimstyrelsen. De övriga fyra var Alfred Lundström (ordf), Theodor Forslund (kassör), Emanuel Flyckt (sekr) och Bernhard Olsén.

Föregångare till Kiruna SK var Kiruna Atletklubb som bildades redan 1908 genom en utbrytning ur IFK Kiruna (som i sin tur bildades 1907). Verksamheten var delvis vilande under åren 1911-1919, men återanslöts till IFK 1920 i form av en atletiksektion med egen ekonomisk förvaltning. Atletiksektionen bröt sig sedan ur IFK med verksamheterna atletik, brottning och boxning för att bilda Kiruna Sportklubb 1923. KSK's första ordförande, Alfred Lundström, har berättat att detta ägde rum helt i samförstånd med IFK.

Kraftsporterna fick i och med bildandet av Kiruna SK kraftigt ökad uppmärksamhet. Den klassiska atletiken och brottningen var självklara inslag men även boxningen fick mycket vind i seglen i och med den nya föreningen.

Medlemsmatrikeln från 1923/24 omfattade 76 st betalande medlemmar. Inträdesavgiften var 3:-, varefter man för sitt medlemskap betalade 1:- per månad.

Under 1924 inregistrerades Kiruna SK i Brottnings- och Atletikförbunden inom Riksidrottsförbundet. Redan 1925 hade klubben 7 st brottare i topp-Sverige klass.

Verksamheten bestod förutom brottning under de första åren av boxning, atletik (tyngdlyftning), ringgymnastik, skidåkning, fotboll, allmän idrott (friidrott) och bandy. Längdåknungen fick inget större genomslag, bl a avböjdes tävlingsarrangemang 1924-25.

Malmberget var i början av 1920-talet i stark dominans inom brottningen, men i och med att Karl Sterner flyttade till Kiruna skedde med dennes hjälp en balansering av "brottarmakten". Men det skulle dröja ända till 1925-26 innan KSK'arna kunde få revansch för tidigare års ofta återkommande nederlag. Kort därefter var KSK i den absoluta Sverige-toppen i brottning och tämligen överlägset i norra delarna av landet.

Brottning och boxning blev de stora idrotterna som utvecklades starkt under KSK's första år men även atletiken fanns med fram till omkring 1929. Brottningen växte snabbt i popularitet och var den gren som lockade till sig flest utövare. Under 1930-talet övergick klubben till att helt ägna sig åt brottningssporten.

Kiruna's första konkurrenskraftiga och mer specialiserade brottare var den smidige Albin Engström. Han bärgade segerpriset i en större tävling i atletik och brottning i Piteå 1908. Albin representerade då den nybildade Atletklubben.

Karl Sterner flyttade till Kiruna från Malmberget under 1920-talet, och med hans hjälp upplevde brottningen en renässans i gruvmetropolen. Karl ledde träningarna under lång tid och hamnade själv på prispallen i många av de följande tävlingarna, bl a i flera distriktsmästerskap.

Svenska Brottningsförbundet godkände under 1930 Karl Sterner officiellt som behörig instruktör. Sterner var tillsammans med Gösta Hall två av klubbens starka män under de första verksamhetsåren, tillika de två första instruktörerna.

Robert Oksa, en brottare av världsformat och senare en av dåtidens främsta tränare och riksinstruktör, var flitig gäst i Kiruna under 20-talet. Vid några uppvisningstävlingar med Oksa som huvudnamn blev Musikpaviljongen fullsatt.

1927 blev det verkliga genombrottsåret för Kiruna Sportklubb, då klubbens starka brottargarde härjade vilt i prislistorna. Som grädde på moset erhöles tre silvermedaljer vid SM-brottningarna i Stockholm. Året har även långt senare betraktats som ett av de främsta någonsin i klubbens historia. Kirunas välkända brottarkvartett tävlade flitigt land och rike runt från 1927 och några år framåt, jfr annan plats i denna sammanställning.

De aktiva inom KSK i brottning, boxning och atletik uppgick 1927 till en 18-manna (stark) trupp.

Under 1928 förekom en eldsvåda i Musikpaviljongen, vilken ödelade en hel del av klubbens tidiga dokument.

Kiruna Sportklubbs SM-trupp 1934 bestod av 8 st seniorer och vid 1935 års SM i Stockholm deltog 9 st KSK'are. Detta vittnar något om hur stor klubben var under 30-talet i brottnings-Sverige.

Från Sportklubbens början och fram till 1960 kan man, med hjälp av resultatlistor och verksamhetsberättelser, uppskatta antalet aktiva, tävlande brottare till ca 140 st, en aktningssvärd numerär när vi också betänker att detta bara avser herrar, seniorer.

Klubblokaler då och nu

Den allra första träningslokalen var en mindre sådan, vid det s k Ölbryggeriet. Från denna flyttade klubben till en fastighet där "snusdosan" numera är belägen. Därefter huserade brottarna några år i "Sveasalen" (f d Br Backlunds bilaffär, där Norrbottens Glas ligger nu för tiden). Sedan flyttade verksamheten, 1923, till Musikpaviljongen som innehades fram till 1928.

Musikpaviljongen var en bra träningslokal, som också var inkomstbringande då dans ofta anordnades i densamma och pengar kom klubben tillgodo. Paviljongen eldhärjades dock redan under 1928.

Landsfiskalen CA Ohlson var inte alltid så medgörlig när föreningen ansökte om tävlingsarrangemang. Särskilt boxarna var inte alla gånger helt nöjda med landsfiskalens beslut. Ändå bidrog han senare med hela 50 riksdaler till klubbens första riktiga brottarmatta.

Problem med träningslokaler återkom senare. Klubben fick, genom LKAB, disponera en riktigt fin träningslokal i Odd Fellow-huset, f d Ångköket. Men under krigsåren behövde militären lokalerna, och KSK fick utnyttja flera olika lokaler runt om i samhället.

År 1946 invigdes klubbens första, egna tränings- och klubblokal på Hermelinsgatan 23 där brottarna huserade ända fram till 1965 då man flyttade in i den nybyggda sporthallen. Rudolf Lindgren var ivrig pådrivare i lokalfrågan, som också löstes tack vare ekonomiska bidrag från LKAB och Kiruna stad. Lokalerna på Hermelinsgatan gick under benämningen "Sportis" och inrymde en stor och trivsamt tävlings- och träningslokal, bastu och serveringsrum.

Sporthallen i Kiruna stod klar i början av 60-talet, och här har klubben sedan 1965 bedrivit sin tränings- och tävlingsverksamhet. Under 1965 flyttade också klubblokal och kansli, till lokal vid gamla OK (Föreningsgatan) och 1991 var det flytt dags igen, nu till en lokal på Gruvvägen.

Under 2003 kunde "cirkeln slutas" då också kansliet med tillhörande arkiv mm flyttade in i ändamålsenliga lokaler i Sporthallen. Att föreningen sedan dess har hela verksamheten samlad är och har varit mycket uppskattat.

Ordföranden i Kiruna Sportklubb 1923-2006

Alfred Lundström	1923-1926
Artur Blomkvist	1927
Erik Henriksson	1928-1929
Emanuel "Manne" Flyckt	1930
Rudolf Lindgren	1931-1936
Werner Ericsson	1937-1945
Göte Lundström	1946-1957
Rune Lönnström	1958-1965
Sixten Lampa	1966-1970
Hans Klemo	1971-1974
Ingemar Olofsson	1975-1977
Ingvar Engman	1978-1981
Ragnar Pääjärvi	1982-1983
Urban Friberg	1984-1991
Lars- Åke Johansson	1992-1996
Gunnar Rönnqvist	1997-2000
Lars-Ola Särkimukka	2001-

Föreningen har således haft 17 st ordföranden under de hittills genomförda 84 verksamhetsåren, vilket ger en genomsnittlig mandattid på knappt 5 år. De som i särklass svingat ordförandeklubban under längst tid är Göte Lundström (12 år) och Werner Ericsson (9 år).

Medlemmar och styrelsearbete

Efter att ha studerat föreningen tämligen ingående står det klart att väldigt många brottare efter avslutad tävlingskarriär stannat kvar inom klubben och arbetat aktivt som ledare, tränare, domare eller funktionär. Många av dessa har samtidigt också mångårig erfarenhet av föreningens styrelsearbete. Detta är något som tydligt genomsyrar föreningen och utgör grunden för den unika klubbkänsla som finns hos alla medlemmar – från de yngsta knattarna till de äldsta veteranerna. Alla arbetar med och för föreningen med brottnings fortsatta väl och ve i Kiruna som huvudmål.

Till de som varit aktiva inom styrelsearbetet under längst tid hör Ingvar Engman (1959-2001 - drygt 40 år!), Martin Miettinen (30 år inom KSK), Lennart Lövbrand (20 år) och Lars-Ola Särkimukka, som trots sin ringa ålder redan varit aktiv under 18 år (1987-2005) och fler lär det bli...

Marianne Engman har varit föreningens kassör under 21 år och Eila Oja sekreterare under 14 år.

Harry Hallstensson ("Mr Brottning") och Norrlandskommittén

Under 6 år var Harry aktiv inom Kiruna SK's styrelse (1952-1957), därefter ägnade han sig mestadels åt uppdrag på regional- och riksnivå. Harry har haft många "tungta" uppdrag inom svensk och norrländsk brottning:

Ledamot i Svenska Brottningsförbundets styrelse 1952-62, 1964-1972.

Ledamot i Norrbottens Brottningsförbunds styrelse (ordf under 16 år, jfr nedan).

Ledamot inom Norrbottens Idrottsförbund.

Sekreterare i Norrlandskommittén 1950-1957.

Ordförande i Norrlandskommittén 1963-1978.

Ledamot i styrelsen för Norrlandskommittén under sammanlagt 23 år.

Det s k Hallstenssonska priset utdelas av Norrlandskommittén sedan 1980 till framstående brottare i Norrland. Detta sker i samband med de Norrländska Elitbrottningarna.

Norrlandskommitténs ledartecken har utdelats till följande KSK'are:

Harry Hallstensson 1943

Rune Gäderblom 1953

Erik Andersson 1964

Ingvar Engman 1975

Lars-Ola Särkimukka 1995

Werner-trofén har tilldelats 3 st brottare från Kiruna SK: Rolf Wyöni (1965), Åke Hjortborg (1974) och Kenneth Österhult (1977). Denna ersattes 1980 av Hallstenssonska priset, vilket Peter Wiklund (2005) blev förste KSK'are att erhålla.

Norrbottens Brottningsförbund (NBF)

Förbundet bildades 1954, med Harry Hallstensson som en av förbundets grundare och förgrundsfigurer.

KSK's representanter i NBF's styrelse 1954-2005: Harry Hallstensson och Rune Lönnström (14 år), Lars-Ola Särkimukka (11 år), Ingvar Engman (8 år), Kjell Samuelsson (8 år), Sixten Lundström och Martin Miettinen (5 år), Zigmund Jansons (4 år), Hugo Holmqvist och Hans Johansson (3 år), Rune Gäderblom, Hans Klemo och Rolf Lindmark (2 år) samt Tomas Dittlau (1 år).

Harry Hallstensson var ordförande i NBF 1954-1958 och 1963-1973.

Sixten Lundström var ordförande under åren 1959-1963.

Lars-Ola Särkimukka är förbundets ordförande sedan 2004.

NBF's stipendier för aktiv ledargärning har 1992 tilldelats Martin Miettinen och 1994 Ingvar Engman.

Utdelade **diplom** (minst 10 års ledargärning) har från NBF tilldelats följande KSK'are (1954-2004): Harry Hallstensson, Rune Gäderblom, Sixten Lundström, Rolf Lindmark,

Göte Lundström, Hugo Holmqvist, Leo Hansson, Rune Lönnström, Erik Andersson, Per Luthström, Kjell Samuelsson, Ture Enmark, Erik Hallstensson, Kenny Karlsson, Marianne Engman, Karl-Einar Hansson, Sixten Lampa, Allan Jakobsson, Hannes Oja, Eila Oja, Tage Bengtsson, Hans Klemo, Martin Miettinen, Ingemar Olofsson, Urban Friberg, Ville Mäenpää, Sven-Erik Wajstedt, Sally Friberg, Krister Lindmark, Jan-Olov Wajstedt, Lennart Lövbrand, Stefan Friberg, Vega Huotila, Lars-Ola Särkimukka, Lars-Åke Johansson, Patrik Friberg, Tomas Seppälä, Mats Nilsson, Inger Häggroth, Katarina Särkimukka och Anette Torneus, Arne Haapalainen, Irene Kylmäniemi, Ulf Andersson.

Silvermedaljer från NBF (för minst 15 års ledargärning) har tilldelats följande KSK'are: Göte Lundström (1961), Rune Lönnström (1962), Harry Hallstensson, Sixten Lundström och Hugo Holmqvist (1964), Ingvar Engman, Erik Hallstensson och Rolf Lindmark (1970), Kjell Samuelsson, Allan Jakobsson, Sixten Lampa och Marianne Engman (1976), Thure Enmark (1977), Martin Miettinen (1989), Lennart Lövbrand (1994), Lars-Åke Johansson och Lars-Ola Särkimukka (1998) samt Stefan Friberg (2001).

Guldmedaljer från NBF (för minst 20 års ledargärning) har tilldelats följande KSK'are: Harry Hallstensson (1965), Göte Lundström (1966), Rune Lönnström (1970), Ingvar Engman, Rudolf Lindgren och Erik Hallstensson (1976), Marianne Engman (1981), Urban Friberg (1989), Martin Miettinen (1992), Lennart Lövbrand, Lars-Åke Johansson och Lars-Ola Särkimukka (2003).

Utmärkelsen **Stora Grabbars Märke** har utdelats 28 gånger under perioden 1960-2004, och KSK-brottare har tagit hem 8 st av dessa: Bror Freiner, Rolf Lindmark, Göte Lundström och Rune Lönnström (1960), Karl-Einar Hansson (1962), Åke Hjortborg (1976), Kenneth Österhult (1979) samt Per-Erik Andersson (1981).

Norrbottens Idrottsförbund (NIF)

Utdelade **förtjänstdiplom** (för minst 8 års aktiv ledargärning) har från NIF tilldelats följande KSK'are (1944-2004):

Erik Andersson (1968), Ingvar Engman (1967), Marianne Engman (1967), Ture Enmark (1977), Urban Friberg (1977), Rune Gäderblom (1944), Erik Hallstensson (1968), Harry Hallstensson (1945), Karl-Einar Hansson (1967), Ernst Hogdén (1944), Allan Jacobsson (1967), Kenny Karlsson (1967), Hans Klemo (1974), Sixten Lampa (1974), Rolf Lindmark (1967), Göte Lundström (1968), Per Luthström (1967), Rune Lönnström (1968), Martin Miettinen (1974), Eila Oja (1974), Hannes Oja (1968), Ingemar Olofsson (1977), Kjell Samuelsson (1968) Sven-Erik Wajstedt (1977). Lennart Lövbrand (2006) Lars-Ola Särkimukka (2006) Arne Haapalainen (2006) Irene Kylmäniemi (2006)

Silvermedaljer från NIF (för minst 15 års aktiv ledargärning) har tilldelats följande KSK'are: Erik Andersson (1968), Ingvar Engman (1974), Marianne Engman (1974), Urban Friberg (1981), Erik Hallstensson (1974), Karl-Einar Hansson (1974), Allan Jacobsson (1974), Kenny Karlsson (1974), Hans Klemo (1981), Sixten Lampa (1974),

Rolf Lindmark (1974), Göte Lundström (1968), Per Luthström (1974), Rune Lönnström (1968), Eila Oja (1981), Hannes Oja (1974), Ingemar Olofsson (1981) samt Kjell Samuelsson (1974) Lennart Lövbrand (2006) Lars-Ola Särkimukka (2006)

NIF's **Stora Ledarmärke** har tilldelats följande KSK'are: Harry Hallstensson (1957), Rune Lönnström (1968), Sven-Erik Olausson (1981) samt Kjell Samuelsson (1974).

Guldmedaljer från NIF (för minst 25 års aktiv ledargärning) har tilldelats följande KSK'are: Ingvar Engman (1981), Harry Hallstensson (1965), Rune Lönnström (1974) samt Sven-Erik Olausson (1981).

NIF's **Bordsstandar med frans** (förbundets högsta utmärkelse, som kan tilldelas person som efter tilldelad guldmedalj under en lång följd av år bidragit till den Norrbottniska idrottens utveckling) har tilldelats Harry Hallstensson (1968).

Svenska Brottningsförbundet SBF

Utdelade diplom från SBF (Efter minst 10 års aktiv ledargärning) Lars-Ola Särkimukka (2006) Lennart Lövbrand (2006) Irene Kylmäniemi (2006) Arne Haapalainen (2006)

Medlemsantal

KSK allra första medlemsmatrikel från 1923/24 består av 76 namn med betalande medlemmar.

Kiruna SK hade 80 st medlemmar 1925 vilket fram till 1930 hade ökat till 120 st. Medlemsantalet var därefter ganska konstant under många år. T ex uppgick medlemsantalet 1950 till 110 st och 1957 till ca 100 st.

1997 hade antalet medlemmar ökat till 170 st, 2002 till 210 st, och idag är antalet uppe i ca 230 st.

Trots ett sedan 1973 minskande befolkningsunderlag i Kiruna har Kiruna SK's medlemsantal ökat - måttligt men stadigt.

Kiruna Sportklubb's Svenska Mästerskapstitlar 1923-2005

SM-guld	1931 Olaus Johansson 1998 Zigmunds Jansons 2000 Aigars Jansons 2001 Zigmunds Jansons
SM-silver	1927 Gösta Hall, Gunnar Lundström och Olaus Johansson 1928 Gösta Hall 1929 Gösta Hall 1933 Sixten Lundström 1967 Sven-Erik Wajstedt 1998 Andris Staskevics 1999 Aigars Jansons 2000 Zigmunds Jansons 2002 Nilla Rönnqvist
SM-brons	1934 Sixten Lundström 1998 Aigars Jansons 1999 Zigmunds Jansons
JSM-guld	1930 Åke Lundqvist (boxning) 1946 Rolf Lindmark
JSM-silver	1969 Åke Hjortborg 1990 Magnus Johansson
JSM-brons	1952 Karl-Einar Hansson 1993 Stefan Keskitalo 2005 Nilla Rönnqvist
USM-guld	2002 Nilla Rönnqvist
USM-silver	1968 Åke Hjortborg
USM-brons	1967 Åke Hjortborg

Tre st SM-medaljer har Gösta Hall, Åke Hjortborg, Nilla Rönnqvist, Aigars Jansons och Zigmund Jansons tagit.

Nilla är den ende av dessa brottare som idag är aktiv, och därmed har hon chans att bli den mest framgångsrike KSK-brottaren när det gäller antalet medaljer vid Svenska Mästerskap.

Totalt har KSK-brottare hittills tillkämpat sig och föreningen 28 st SM-medaljer, varav 18 st vid "stora" SM!

Kiruna Sportklubbs Norrlandsmästare under perioden 1923-2006

Tävlingarna har haft olika benämningar under åren såsom Norrlandsmästerskapen, Nordsvenska mästerskapen och, vilket använts under senare år, Norrländska Elitbrottningarna. Här listas Kiruna SK's mästare i samtliga klasser (tävlingar i klasserna pojkar, ungdom och junior tillkom 1967):

- 1927 Olaus Johansson, Hilding Bjurén, Gunnar Lundström och Gösta Hall
- 1928 Sixten Lundström, Olaus Johansson, Hilding Bjurén och Gösta Hall
- 1930 Henning Holmlund, Olaus Johansson, Hilding Bjurén och Karl Sterner
- 1943 Bror Seppälä (Freiner)
- 1944 Göte Lundström
- 1947 Bror Freiner
- 1948 Bror Freiner
- 1949 Bror Freiner och Rune Lönnström
- 1950 Bror Freiner
- 1957 Rune Lönnström
- 1967 Åke Hjortborg (u) och Lennart Forsberg (u)
- 1968 Åke Hjortborg (u)
- 1969 Åke Hjortborg (j)
- 1970 Jan-Olof Vajstedt (j)
- 1971 Roland Österhult (p), Ari Salminen (p) och Per-Erik Andersson (j)
- 1972 Krister Lindmark och Kenneth Österhult (u)
- 1973 Åke Hjortborg och Tore Johansson (p)
- 1974 Åke Hjortborg, Kenneth Österhult (j), Per-Erik Andersson (j), Bengt Häggroth (j), Tapio Alakörkkö (p) och Arvo Muotka (p)
- 1975 Kenneth Österhult (2 titlar – jun och sen) och Jan-Erik Aho (p)

- 1977 Kenneth Österhult, Per-Erik Andersson, Lennart Österhult (j) och Jan-Erik Aho (u)
- 1978 Jan-Erik Aho (j)
- 1979 Roland Österhult (j) och Kari Rätty (u)
- 1980 Kari Rätty (u)
- 1981 Kenneth Österhult och Jan-Erik Aho (j)
- 1987 Hans Johansson
- 1988 Magnus Johansson (u), och Rikard Lindmark (p)
- 1994 Anders Häggroth (p)
- 1995 Hans Johansson
- 1996 Zigmunds Jansons och Aigars Jansons
- 1997 Aigars Jansons
- 1998 Aigars Jansons och Frida Kylmäniemi (j)
- 1999 Aigars Jansons, Zigmund Jansons och Nilla Rönqvist
- 2000 Aigars Jansons, Zigmunds Jansons, Jurijs Vojevoda, Vladimir Baxurevitch och Maria Häggroth (f)
- 2001 Zigmund Jansons och Magnus Larsson
- 2002 Zigmunds Jansons och Nilla Rönqvist
- 2004 Nilla Rönqvist
- 2005 Nilla Rönqvist, Peter Wiklund och Johanna Löpare (f)
- 2006 Viktor Pääjärvi, Olivia Pitkänen

Av dessa totalt 79 st mästerskapstitlar (varav 47 st i seniorklass) har följande KSK-brottare tagit tre eller fler:

Kenneth Österhult	6 st
Bror Freiner	5 st
Åke Hjortborg	5 st
Zigmund Jansons	5 st
Aigars Jansons	5 st

Nilla Rönqvist	4 st
Jan-Erik Aho	4 st
Olaus Johansson	3 st
Hilding Bjurén	3 st
Per-Erik Andersson	3 st

Kiruna Sportklubbs Distriktsmästare under perioden 1923-2006

Förteckningen nedan listar Kiruna Sportklubb's brottare som vunnit vid distriktsmästerskapstävlingar. Listan blir rätt omfattande...

(j) avser juniorklass, (u) ungdomsklass och (p) pojkklass. Där (2) anges, avses dubbla DM-titlar (te x i både fri stil och grekisk romersk stil (under åren 1940-60) eller i två åldersklasser, t ex ungdoms- och junior-DM eller junior- och senior-DM. 1955 tog Sven-Erik Andersson "storslam" när han blev distriktsmästare för både juniorer och seniorer i såväl fri stil som grek.rom. stil.

1924 Gösta Hall

1925 Gösta Hall och B Gustafsson

1926 Gunnar Lundström och Gösta Hall

1927 Olaus Johansson, Hilding Bjurén, Gunnar Lundström och Gösta Hall

1928 Olaus Johansson, Hilding Bjurén, Sixten Lundström och Gösta Hall

1929 Olaus Johansson, Axel Strand, Karl Sterner, Karl Uusijärvi och Gösta Hall

1930 Axel Strand, Hilding Bjurén, Gunnar Lundström och Gösta Hall

1931 Thure Johansson, Sixten Lundström, Karl Sterner, Gunnar Lundström och Aldor Beckéus

1932 Johan Lundström, Axel Strand, Hilding Bjurén, Allan Lundström och Gösta Hall

1933 John Niemi, Sixten Lundström, Bertil Hammar, Allan Lundström och Gösta Hall

1934 John Niemi, Sixten Lundström, Werner Eriksson och Allan Lundström

1935 John Niemi, Sixten Lundström, Bertil Hammar, Bruno Eriksson, Allan Lundström, Frans Stöckel och Gösta Hall

1936 Bruno Eriksson, Allan Lundström, Harry Hallstensson (j), Gunnar Majlöv (j), Rune Gäderblom (j) och Göte Lundström (j)

1937 Bror Seppälä, Gunnar Wolvén, Bertil Hammar, Allan Lundström och Gösta Hall

- 1938 Sixten Lundström, Allan Lundström, Gunnar Carlsson och Ernst Dahlqvist
- 1939 Sixten Thornéus, Gunnar Carlsson och Hubert Eriksson (j)
- 1940 Harry Muotka-Mederyd och Allan Lundström
- 1941 Elis Holma (2), Karl Johansson (2) och Viktor Lakso (j)
- 1942 Hubert Eriksson, Karl Johansson, Göte Lundström (2), Sune Andersson och Rolf Lindmark (j)
- 1943 Bror Seppälä (Freiner), Harry Hallstensson, Elis Holma och Viktor Lakso
- 1944 Bror Freiner, Göte Lundström, Karl Johansson, Rune Lönnström (j), Ture Enmark (j), Stig Nilsson (j) och Elam Nilsson (j)
- 1945 Bror Freiner, Hubert Eriksson, Rolf Lindmark, Göte Lundström, Karl Johansson och Per Luthström (j)
- 1946 Bror Freiner, Hubert Eriksson, Rolf Lindmark, Göte Lundström och Sune Andersson
- 1947 Assar Ståhl, Bror Freiner (2), Rolf Lindmark, Göte Lundström (2), Roland Muotka-Mederyd, Karl Johansson (2), Per Luthström, Sven-Erik Bohm (j) och Arne Lönnström (j)
- 1948 Sven-Erik Bohm, Bror Freiner (2), Rune Lönnström, Rolf Lindmark (2), Ture Enmark, Harry Zakrisson och Gösta Maxlahti (j)
- 1949 Bror Freiner, Rolf Lindmark, Bror Andersson (2), Ture Enmark, Göte Lundström och Harry Zakrisson
- 1950 Harry Zakrisson (2), Bror Freiner, Ture Enmark (2), Göte Lundström, Bror Andersson, Gunnar Persson (j) och Karl-Einar Hansson (j)
- 1951 Bror Freiner, Ture Enmark (2), Rolf Lindmark, Rune Lönnström, Bror Andersson (2), Göte Lundström och Göran Danielsson (j)
- 1952 Bror Freiner (2), Pelle Luthström, Eric Hallstensson, Bror Andersson (2), Ingemar Roos (j) och Lars Särkijärvi (j)
- 1953 Göte Lundström, Karl-Einar Hansson, Bror Andersson (2), Bernt Södergren (j), Göran Danielsson (j), Lars Särkijärvi (j), Kenny Karlsson (j), Ingemar Roos (j) och Bengt Lundgren (j)
- 1954 Rolf Lindmark, Kenny Karlsson (2), Bror Andersson (2), Ture Enmark, Sven-Erik Andersson (j) och Göran Danielsson (j)

- 1955 Sven-Erik Andersson (4 st mästerskapstitlar; g/r och fri stil för både sen och jun!), Bror Andersson (2), Rolf Lindmark, Kenny Karlsson (3 st DM-titlar, jun och sen i g/r och jun i fri stil), Ture Enmark, Lennart Åhman (j) och Göran Danielsson (j)
- 1956 Sven-Erik Andersson, Göran Danielsson, Ingvar Engman och Karl-Einar Hansson
- 1957 Sven-Erik Andersson, Bror Andersson (2 titlar), Ture Enmark, Karl-Einar Hansson (2), Gert Engberg och Hannes Oja (j)
- 1958 Gösta Danielsson, Kenny Karlsson, Hannes Oja (2), Karl-Einar Hansson och Rolf Wyöni (j)
- 1959 Bernt Wyöni, Ture Enmark, Karl-Einar Hansson, Rune Lönnström, Lennart Åhman, Rolf Wyöni (j) och Kennet Marklund (j)
- 1960 Sven-Erik Andersson (2), Ingvar Engman, Rune Lönnström, Hannes Oja och Rolf Wyöni (j)
- 1961 Karl-Einar Hansson, Carl-Åke Thorneús (j) och Ingemar Olovsson (j)
- 1962 Hannes Oja, Karl-Einar Hansson, Matti Hotti (j) och Ingemar Olovsson (j)
- 1963 Kenny Karlsson, Ingvar Engman, Sven-Erik Vajstedt (j), Åke Hjortborg (u), Roland Holmdén (u) och Krister Lindmark (u)
- 1964 Hannes Oja, Ingvar Engman, Krister Lindmark (j), Sven-Erik Vajstedt (j), Ingemar Olovsson (j), Ulf Hjortborg (u), Åke Hjortborg (u) och Björn Modig (u)
- 1965 Martin Miettinen, Krister Lindmark (j) och Åke Hjortborg (u)
- 1966 Urban Friberg och Åke Hjortborg (2)
- 1967 Jan-Olof Vajstedt (2), Sven-Erik Vajstedt, Krister Lindmark (2), Matti Peltola och Ingemar Olovsson
- 1968 Ingvar Engman, Jan-Olof Vajstedt (2), Lars Andersson (u) och Åke Hjortborg (j)
- 1969 Lennart Forsberg (u) och Lars Johansson (u)
- 1970 Åke Hjortborg (2), Lars Johansson (u) och Reino Svakko (u)
- 1971 Kenneth Österhult (2), Urban Friberg, Jan-Olof Vajstedt (j), Per-Erik Andersson (j), Lennart Österhult (u) och Tore Johansson (u)
- 1972 Lennart Österhult och Per-Erik Andersson (j)

- 1973 Lars Johansson (2), Jan-Olof Vajstedt, Åke Hjortborg och Per-Erik Andersson (j)
- 1974 Åke Hjortborg, Kenneth Österhult, Per-Erik Andersson (2), Ari Salminen (j), Lars Johansson (2), Lennart Österhult (u), Kari Rätty (p) och Roland Österhult (p)
- 1975 Lennart Österhult (j), Arvo Muotka (j), Patrik Friberg (p), Tomas Lindmark (p), Mikael Bäckström (p), Jan-Erik Aho (p) och Roland Österhult (p)
- 1976 Kenneth Österhult, Åke Hjortborg, Per-Erik Andersson, Lennart Österhult (j) och Tapio Alakörkkö (j)
- 1977 Krister Lindmark, Kenneth Österhult, Per-Erik Andersson, Jan-Erik Aho (u), Kari Rätty (p), Patrik Friberg (p) och Niklas Pääjärvi (p)
- 1978 Åke Hjortborg, Roland Österhult, Kenneth Österhult, Per-Erik Andersson, Krister Lindmark, Stefan Friberg (j), Roger Emanuelsson (j), Jan-Erik Aho (j), Peter Huotila (p), Kari Rätty (p), Patrik Friberg (p) och Roland Österhult (p)
- 1979 Kenneth Österhult (2), Roland Österhult (j), Per-Erik Andersson, Patrik Friberg (u) och Kari Rätty (u)
- 1980 Kenneth Österhult (2), Per-Erik Andersson, Anders Emanuelsson, Roland Österhult och Stefan Friberg
- 1981 Stefan Friberg
- 1982 Kenneth Österhult, Patrik Friberg, Stefan Friberg, Per-Erik Andersson och Rikard Lindmark (p)
- 1983 Kenneth Österhult och Rikard Lindmark (p)
- 1984 Stefan Friberg, Rikard Lindmark (p) och Hans Johansson (p)
- 1985 Patrik Friberg och Mikael Sjöving (u)
- 1986 Hans Johansson (u) och Fredrik Krylberg (p)
- 1987 Magnus Johansson (u)
- 1988 Magnus Johansson (u)
- 1989 Dan Notström, Hans Johansson och Anders Hjortborg (2)
- 1990 Magnus Johansson, Hans Johansson och Magnus Larsson (u)

- 1991 Magnus Johansson, Stefan Häggroth och Stefan Keskitalo
- 1992-93 *Anmärkningsvärt som de två enda åren i KSK's historia utan DM-tecken...*
- 1994 Rikard Lindmark, Hans Johansson och Stefan Elenius (p)
- 1995 Magnus Larsson
- 1996 Magnus Johansson
- 1997 Lisa Pääjärvi (u)
- 1998 Andreas Haapalainen, Zigmunds Jansons, Aigars Jansons, Frida Kylmäniemi, Lisa Pääjärvi och Terese Unander
- 1999 Kjell Brandebo, Zigmunds Jansons, Aigars Jansons, Linda Fors, Linda Olofsson, Christer Mattson och Kristian Rönnqvist
- 2000 Andreas Haapalainen och Nilla Rönnqvist
- 2001 Nilla Rönnqvist och Kajsa Kylmäniemi
- 2002 Mikael Andersson och Andreas Haapalainen
- 2003 Viktor Pääjärvi
- 2004 Johanna Löpare (u) och Andreas Haapalainen (u)
- 2005 Nilla Rönnqvist (2), Peter Wiklund (2) och Johanna Löpare (u)
- 2006 Nilla Rönnqvist (2) Johanna Löpare (2) Marcus Särkimukka (u) och Viktor Pääjärvi (u)

KSK's mest framgångsrika brottare vid DM-tävlingar - med 10 st Mästerskapstitlar eller fler - i brottning är:

Bror Andersson	15 st	(1949-57)
Bror Freiner	14 st	(1937-52)
Göte Lundström	12 st	(1936-53)
Åke Hjortborg	12 st	(1963-78)
Kenneth Österhult	12 st	(1971-83)
Gösta Hall	11 st	(1924-37)
Ture Enmark	11 st	(1944-59)
Per-Erik Andersson	11 st	(1971-82)
Rolf Lindmark	10 st	(1942-55)

Symptomatiskt för denna topplista är vilken lång, aktiv karriär dessa duktiga brottare haft. DM-segrarna är tagna under en period av 10-17 år.

KSK's brottare har i skrivande stund brottat till sig inte mindre än 393 st DM-titlar!
(seniorer: 242 st, juniorer 97 st och ungdomar 54 st)

Sammanställning från Kiruna Sportklubbs års- och verksamhetsberättelser m fl källmaterial

- 1923 Klubbens allra första brottningsstävling genomfördes i Musikpaviljongen den 25 november.
KSK genomförde föreningens första uppvisning 16 december i ett fullsatt Godtemplarhus. De aktiva visade upp utförande i ringar, atletik (tyngdlyftning), boxning och brottnings.
Tage Flyckt och Bernhard Olsén valdes till klubbens första instruktörer i boxning.
- 1924 Gösta Hall tog KSK's första och historiska mästartitel vid DM-brottningsarna i Malmberget. Karl Sterner förlorade finalen i sin klass på det idag okända greppet "överrumpling".
Birger Gustavsson från Malmberget engagerades som klubbens först anställda brottningsstränare (ersättningen bestod av kost och logi) under en månads vistelse i Kiruna.
KSK utsåg Rudolf Lundgren och Runo Engman till instruktörer i atletik.
Tyngdlyftarna tävlade i tre grenar; ryckning av stång med en arm, stöt med en arm och stöt med två armar.
Klubbens fotbollslag spelade sin första match (förlust mot IFK med 0-3).
- 1925 KSK arrangerade föreningens första distriktsmästerskap i brottnings. 12 brottare från Kiruna och 17 från övriga länet anmälde sig till evenemanget i Godtemplarhuset. Gösta Hall försvarade sin titel trots hårt motstånd.
Fjärderviktaren B Gustafsson blev Kirunas andra distriktsmästare. Även P Johansson, Karl Sterner och Gunnar Lundström knep pallplaceringar.
Norrbottnens första stora boxningstävling arrangerades i Kiruna. Intresset var så stort att ett hundratal tvingades vända utan att komma in på läktarplats i Godtemplarhuset.
Tage Flyckt vann vid Nordsvenska Mästerskapen i boxning.
KSK förfogade nu över ett fotbollslag som kunde ställa upp i DM, dock avstod föreningen av ekonomiska skäl. Detsamma gällde även JDM. Klubben satsade istället på ett nytt seriespel för Malmfälten med 5 deltagande fotbollslag.
- 1926 Gösta Hall och Runo Engman segrade vid DM i atletik och ringgymnastik.
Tävlingarna arrangerades av Kiruna SK.
Vid brottnings-DM i Luleå segrade Gösta Hall (3:e raka) och Gunnar Lundström. Därtill tog KSK ytterligare fyra pallplaceringar.
Under hösten anslogs hela tre kvällar i veckan till träning i Musikpaviljongen.
Fotbollslaget nådde final vid DM och mötte IFK i en ren Kirunafinal.

- 1927 DM i Koskullskulle: KSK ställde upp med 5 brottare och tog hem 4 titlar (Olaus Johansson, Hilding Bjurén, Gunnar Lundström och Gösta Hall).
Nordsvenska mästerskapen i boxning: Mästerskapet i lätt tungvikt erövrades av Tage Flyckt.
Kiruna SK hade 3 st deltagare vid SM i boxning: Tage Flyckt, Holger Holmlund och Folke Svensson. Tage lyckades bäst och tog sig till semifinal.
Anders Mångelin, den svenske juniormästaren i boxning, blev Kirunas första boxningstränare utanför de egna leden. Han bidrog med sina tjänster under ett par månader i Kiruna.
Riksinstruktören Robert Oksa tränade Kiruna SK's brottare under 3 veckor.
SM i brottning (på Cirkus i Stockholm): KSK representerades av 5 brottare "och sensationer uteblevo ej" som det står i årsberättelsen. KSK hemförde 3 st silvermedaljer (Olaus Johansson, Gunnar Lundström och Gösta Hall). Kiruna Sportklubb slutade på delad andraplats i klubbtävlingen!
Allehandas Sportnyheter skrev: "Nu kommo trenne sega, ehuru givetvis föga rutinerade pojkar, som var och en i sin klass i hårdast tänkbara konkurrens snappade till sig ett andrapris". Många förordade efter SM-tävlingarna att Gösta Hall borde beredas plats i det svenska landslaget. Vägen dit blev dock lång och besvärlig.
Klubben genomförde 4 egna brottningstävlingar och 2 boxningsarrangemang. I allmän idrott slog Gustaf Lagerlöf nytt Norrbottensrekord i spjut. Detta var KSK's stora genombrottsår!
- 1928 Kiruna SK arrangerade, för första gången i Kiruna, Norrländska Mästerskapen i brottning och klubben erhöll 4 mästerskapstitlar (Olaus Johansson, Hilding Bjurén, Sixten Lundström och Gösta Hall). Folkets Hus var som vanligt fullsatt när brottning stod på programmet.
Denna välkända kvartett KSK-brottare deltog också vid SM-tävlingarna i Stockholm, där Gösta Hall ånyo knep silvermedaljen i mellanvikt.
DM i brottning gick i Malmberget, och KSK vann i tre viktklasser (av fem möjliga) genom Bjurén, Johansson och Hall.
Gösta Hall deltog vid Olympiauttagstävling i Stockholm och placerade sig som 2:a. Han blev uttagen till den preliminära landslagstruppen inför landskampen mot Finland.
Vid Nordsvenska Mästerskapen i boxning tog KSK hem 2 titlar via Folke Svensson och Thor Olsson.
Fotbollslaget etablerades ytterligare under året och deltog i Malmfältsserien med goda resultat.
Vid DM i allmän idrott kämpade Gustaf Lagerlöf, KSK till sig två mästerskap, ett i kula och ett i spjut. I kula satte Lagerlöf f ö nytt Norrbottensrekord med 12,81 m.
- 1929 Kiruna Sportklubb arrangerade föreningens andra DM i brottning. KSK fick 5 st distriktsmästare (av fem möjliga titlar!) på hemmaplan: Axel Strand, Olaus Johansson, Karl Sterner, Karl Uusijärvi och Gösta Hall. 14 av de totalt 28 anmälda brottarna kom från arrangörsföreningen. Dessutom gick 4 av fem 2:a placeringar till KSK. Nu syntes tydligt var brottningen fått sitt starkaste fäste i länet!

- 1929 års Kirunatävlingar på internationell nivå avslutades med en stadsmatch mellan KSK och Narvik som Kiruna SK vann med 4-2. Detta var för den femte internationella tävlingen i Kiruna under detta år, varav KSK höll i trådarna för tre av dessa.
- En mycket uppskattad och oavgjord stadsmatch arrangerades mot Linköping där Gösta Hall vann en match på det idag okända och lätt bisarra greppet "armsug med huvudskruvning".
- Karl Sterner och Gösta Hall deltog i SM-tävlingarna i brottning. Gösta Hall tog hem ytterligare ett SM-silver. Hall deltog i uttagningstävlingar för landslaget i Stockholm utan att lyckas knipa en landslagsplats. Han förlorade till ärkerivalen Ivar Johansson.
- Ett 6-mans brottarlag från KSK turnerade i Stockholm, Eskilstuna och Norrköping. Vid internationella tävlingar i Stockholm vann Gösta Hall sin klass storstilat och Stockholms-tidningen skrev: "Han slår på sina nacksving med en sjujungande kraft och lust, och att det är kämpatag, bevisar hans resultat". I allmän idrott satte Gustaf Lagerlöf nya Norrbottensrekord i både kula och spjut.
- Boxarna tävlade flitigt och i Kiruna anordnades två st boxningstävlingar under året.
- Vid DM i tyngdlyftning i Luleå tog Teodor Hansson, KSK en överlägsen seger i mellanvikten. Han tangerade det svenska juniorrekordet i tvåarmspress.
- Klubbens fotbolls- och bandylag presterade goda resultat. För övrigt ställde föreningarna i Kiruna, vid den här tiden, upp med fyra kompletta bandylag!?
- 1930 Året blev en "milstolpe" då Kiruna SK tog sin första SM-titel genom boxaren Åke Lundqvist som blev svensk juniormästare i fjädervikt.
- KSK fick förnyat förtroende som DM-arrangör efter de väl genomförda tävlingarna 1929 och i 4 av 5 klasser ståtade KSK-brottare som distriktsmästare genom Strand, Bjurén, Lundström och Hall.
- Vid Nordsvenska Mästerskapen i brottning i Malmberget erövrade klubben det av Svenska Brottningsförbundet instiftade vandringspriset till bästa förening för första gången. Mästare i KSK-dressar blev Holmlund, Johansson, Bjurén och Sterner.
- En stor brottningstävling arrangerades i Kiruna 30-31 mars.
- Gustaf Lagerlöf vann åter grenarna spjutkastning och kulstötning vid DM i allmän idrott.
- Klubbens juniorlag i fotboll blev distriktsmästare efter övertygande insatser (för övrigt Kirunas första och enda mästerskapstitel i fotboll). KSK's seniorlag i fotboll drog sig ur serieverksamheten inkl DM-tävlandet.
- 1931 Ett historiskt år i Kiruna SK's historia då Olaus Johansson blev svensk mästare i brottning (fjädervikt). Olaus blev genom SM-guldet uttagen till EM i Prag. Även Sixten Lundström, Hilding Bjurén och Aldor Beckeús deltog vid SM-tävlingarna.
- Fem DM-titlar i brottning kan också noteras från detta år.
- 1932 Ett medlemsmöte och 18 styrelsesammanträden avhölls detta verksamhetsår.

Från denna tidpunkt består Kiruna Sportklubbs verksamhet uteslutande av brottning.

Klubben arrangerade DM, 5 st internationella tävlingar, ett klubbmästerskap och en klubbmatch mot Narvik.

Vid SM deltog Olaus Johansson, Johan Lundström, och Hilding Bjurén. Olaus blev finfin 4:a i lättvikt.

En stor tävling hölls på Idrottsplanen med deltagande av Olaus och Ture Johansson, nu representerandes sin nya klubb STI.

Två st internationella tävlingar anordnades i boxning samt en tävling på Idrottsplanen med deltagande av Sv. Boxningsförbundets propagandatrupp.

Boxarna inom KSK kände sig åsidosatta jämfört med brottarna, men polismakten hade ett finger med i det spelet, vilket framgår av styrelsens rapport: "Det synes sålunda som om boxarnas tävlingstillfällen skulle blivit sämre tillgodosedda än brottarnas, men det beror på att den nye landsfiskalen inte lämnar tillstånd till mer än två boxningstävlingar per år". Boxarna utträder från KSK efter avhållen tävling 11 december 1932 och bildar specialklubben BK Vinter.

Depressionsåren medförde att många framgångsrika brottare lämnade Kiruna (bl a bröderna Johansson).

Kiruna SK vann 5 st DM-tecken.

På grund av klubbens dåliga ekonomi kunde grenarna allmän idrott och fotboll ej bedrivas detta år.

- 1933 Styrelsen höll hela 23 st sammanträden under verksamhetsåret. Sixten Lundström deltog vid SM-brottningarna (f ö möjligt tack vare en frivillig insamling) och knep en silvermedalj i fjädervikt! Sixten blev också uppmärksammas med ett hederspris för vacker och snabb brottning. Bröderna Johansson (f d KSK, nu tillförande klubben STI) tog var sin silvermedalj vid SM. KSK anordnade DM på hemmaplan och tog själv samtliga mästerskap (5 klasser). Ett klubbmästerskap anordnades, varifrån överskottet gick till arbetslöshetskassan. En stor internationell jubileumstävling (KSK 10 år) i brottning arrangerades under april i Kiruna, där Gösta Hall bl a besegrade världsbrottaren J Földeak från Hamburg. Tävlingarna blev en stor framgång såväl sportsligt som ekonomiskt. Klubbens ekonomi förbättrades, trots depressionen, avsevärt och många skulder kunde avbetalas.
- 1934 Styrelsen höll 21 st sammanträden. Tre internationella brottningstävlingar genomfördes i Kiruna (bl a en med deltagande av Europamästaren i lättvikt, A.Reini från Finland) och därtill ett klubbmästerskap. Vid DM-brottningarna deltog hela 13 st KSK-brottare och 4 st mästerskap gick till klubben. Vid SM-tävlingarna deltog 8 st brottare från KSK! Sixten Lundström (bronsmedalj) och John Niemi (4:e plats) lyckades bäst. Nämnas från SM'et

- bör också Olaus Johansson (f d KSK, nu STI), som tog ännu en silvermedalj. På grund av den rådande depressionen var klubben i fara att förlora en del av sina brottare, dels på grund av hänvisning till reservarbeten och dels genom att en del tvingades söka sin utkomst på andra platser. Trots detta förbättrades ekonomin en aning, men en del skulder återstod vid årets slut (599:-).
- 1935 Styrelsen höll 18 st sammanträden.
Tre int. tävlingar anordnades i Kiruna, bl a med deltagande av Olaus och Thure Johansson från Stockholm.
16 st KSK-brottare deltog vid DM-tävlingar i Gällivare där 7 st distriktsmästare från KSK korades.
9 st brottare representerade klubben vid SM-tävlingarna! De var: John Niemi, Sixten Lundström, John Lundström, Bertil Hammar, Gösta Karlström, Harry Hallstenson, Allan Lundström, Bruno Eriksson och Gösta Hall. Dock uteblev de stora framgångarna. I samband med SM-tävlingarna turnerade brottarna runt om i landet. Ture Johansson, f d KSK, knep en silvermedalj vid SM.
- 1936- Allmän nedgång i klubbens verksamhet. Dock förekom en del tävlings-
1938 verksamhet både i Kiruna och annorstädes. Dokumentation i form av verksamhetsberättelser etc är likaså mager från denna period.
- 1939- Fortsatt låg aktivitet på grund av de stora militärinkallelserna då de flesta av
1942 klubbens medlemmar inkallades. Militären lade beslag på träningslokalen under stor del av tiden och klubbens verksamhet låg helt eller delvis nedlagd. Trots svårigheterna arrangerade KSK några tävlingar och representerade på andra.
KSK segrade vid 2 st fyrstadstävlingar som arrangerades 1939 och 1940, och blev slutsegrare för perioden 1937-1940.
Kiruna SK tog hem 4 st DM-tecken 1939 och 2 st 1940.
1940 arrangerade klubben brottningsstävlingar till förmån för den pågående Finlandsinsamlingen.
På Nya Idrottsplan arrangerades flera dans- och nöjeställningar vilka tillförde kassan ett välbehövligt netto.
Robert Oksa (riksinstruktör) besökte Kiruna vid upprepade tillfällen och drillade klubbens brottare samt höll tränarkurser.
KSK arrangerade två tävlingar under 1941 och representerade utåt vid 11 st tävlingar med växlande framgångar, den största vid DM i Gällivare 1941.
- 1943 Planerna för en egen brottningslokal tog ordentlig fart. Detta märks även på mötesfrekvensen, då hela 19 st styrelsemöten och 8 (!) medlemmöten anordnades.
Klubben avhöll sin traditionsenliga årsfest å Parkpaviljongen den 5 jan.
Klubbens medlemsnål i guld utdelades till ett 20-tal medlemmar.
En stor brottningsstävling ("Elitbrottningar") arrangerades i Kiruna 16-17 januari.
DM arrangerades av KSK, med deltagande från 8 föreningar. Kiruna SK hemförde 4 st DM-tecken.
8 st KSK-brottare deltog vid SM-tävlingarna. Detta var första SM-deltagandet

- sedan 1935. Brottarna visade stor träningsflit och klubben beslutade därför att sända den stora truppen till SM-tävlingarna. En poängplacering togs då Bror Seppälä (Freiner) blev 4:e man i bantamvikt efter att ha besegrat inte mindre än 5 motståndare. Bror fick dessutom ett hederspris för mästerskapens snabbaste fallseger. Övriga SM-deltagare var Hubert Eriksson, Harry Hallstenson, Karl Johansson, Elis Holma, Göte Lundström, Viktor Lakso och Ture Enmark.
- I mars erhöll klubben ett vedbevis lydande på 50 kubikmeter, av denna ved höggs ca 12 m³ under året.
- Brottningsstävlingar, för första gången på Malmia, arrangerades 20-21 nov. Den tilltänkta träningslokalen levererades under våren och Rudolf Lindgren hyllades för det storslagna arbete han nedlagt för att åstadkomma föreningens första egna, riktiga träningslokal.
- Under sommaren anordnades baler och fester tillsammans med stadens andra idrottsföreningar.
- Vid de Norrländska Elitbrottningarna blev Bror Seppälä Norrländsk mästare i bantamvikt. Kalle Johansson erhöll 2:a pris i mellanvikt.
- Ett postgirokonto öppnades under året.
- 8 man från Kiruna SK deltog vid en domarkurs.
- Den 27 november firade klubben sin 20-åriga tillvaro på Järnvägshotellet. Norrbottens brottningssektions förtjänstmedaljer i brons tilldelades Rune Gäderblom och silver Verner Eriksson. Rune Gäderblom och Ernst Hogdin erhöll Norrbottens Idrottsförbunds förtjänstdiplom för utfört gott arbete. Detta var ett av de mest arbetsamma och händelserika åren i klubbens historia, åtminstone under de första 51 åren (1923-1974).
- 1944 Ett år med rätt normal tävlingsverksamhet.
- Fyra juniormästerskap gick till KSK vid DM-brottningarna i Kiruna 23 januari. Vid senior-DM blev Bror Seppälä, Göte Lundström och Karl Johansson distriktsmästare.
- KSK arrangerade modern dans på Malmia 12-13 feb.
- Vid SM deltog Bror Seppälä som enda KSK'are (oplac.).
- Göte Lundström blev Norrländsk mästare.
- Robert Oksa var åter i Kiruna under ett 4-dagarsbesök och ledde tränings- och instruktionskurser som samlade ett 15-tal deltagare.
- Medlemsantalet har under året varit 83 st, men endast 28 st betalande pga militärinkallelser mm.
- Klubbens egna träningslokal uppfördes under året.
- 1945 KSK fick 5 st distriktsmästare vid DM-tävlingarna och blev bästa klubb. Vid JDM erhöll klubben ett mästerskap, nämligen det Pelle Luthström tog i veltervikt.
- 6 st brottare deltog vid SM-tävlingarna, men Klas Hultqvist, Bror Freiner, Hubert Eriksson, Rolf Lindmark, Göte Lundström och Karl Johansson blev utan poängplaceringar.
- I mars anordnade KSK de första internationella Elitbrottningarna med deltagande av bl a 3 st meriterade finska brottare. "Kalle Johansson och Göte Lundström blevo mäkta populära för deras öppna och djärva brottning".

- Många dansarrangemang anordnades, bl a två tillställningar på Malmia och 6 st danser under sommaren tillsammans med fem andra Kirunaföreningar. Ökat utbyte och tävlingsverksamhet med Finland (bl a under sommaren), och likaså med Norge fr o m hösten -45 (efter ett uppehåll under krigsåren). KSK anordnade de första tävlingarna mot Norge efter kriget, och nettoöverskottet anslogs till inköp av träningstrikåer och gymnastikskor till de norska brottarna. Stämningen var den allra bästa då klubben under sensommaren ordnade en surströmmingssexa för medlemmarna. Medlemsantalet steg till över 100 medlemmar, vilket visade att klubben nu var på frammarsch.
- 1946 Vid DM-brottningarna deltog KSK med 8 man, tog hem 5 st DM-titlar, 3 st 2:a placeringar och blev överlägset bästa klubb. Ett flitigt tävlingsutbyte med Norge och Finland präglade året.
Rolf Lindmark blev svensk juniormästare i veltervikt!
- 1947 Klubben segrade i årets Fyrstadsmatch och blev 2:a klubb vid Norrländska Mästerskapen (5 man deltog).
4 st DM-titlar togs hem av KSK i fri stil. Därtill en 2:a plats och KSK blev överlägset bästa klubb med 13 poäng. Från DM-tävlingarna i grek.rom. stil hemfördes 3 st DM-tecken.
Vid JDM i Porjus deltog 12 man. 1 mästerskapstitel gick till KSK och därutöver 4 pallplaceringar.
Vid JSM i Uddevalla erhöles en fjärdeplats genom Pelle Luthström.
Av verksamhetsberättelsen framgår också: "Med hjälp av klubbens fruar anordnades en livligt uppskattad barnfest. Etthundrasju barn deltog".
Under året tävlades flitigt inom länet men även i Narvik, Helsingfors, Rovaniemi och Jakobstad.
Styrelsen höll 13 protokollförda sammanträden.
- 1948 Bror Freiner blev Norrländsk mästare.
KSK segrade i fyrstadstävlingen.
Per Luthström placerade sig på 4:e plats vid JSM i Uddevalla.
Bror Freiner och Rolf Lindmark deltog vid SM. Båda slutade oplacerade.
3 st DM-titlar togs hem av KSK.
Året präglades av flitig tävlingsverksamhet.
Klubbens juniorer har under verksamhetsåret anordnat inte mindre än 10 st danstillställningar.
Medlemmarna avverkade under våren ved till klubblokalen, ca 60 m³ !!
Huggningen genomfördes vid 11:e kilometern efter Kurravaaravägen.
- 1949 KSK arrangerade (för första gången) Norrländska Elitbrottningarna i Jägarskolans exercishus, en tävling som kan jämföras med ett litet SM. 2 titlar stannade i Kiruna genom Bror Freiner och Rune Lönnström. KSK blev också bästa klubb.
3 man deltog vid JSM.
DM i fri stil gav 4 st mästerskapstitlar till klubben, som också segrade i klubbtävlingen.

- Klubben deltog vid flertalet tävlingar i Norrbotten, Norge och Finland. Verksamheten var omfattande med kurser, träningsläger och utbildning för ledare och domare.
- 1950 Det tävlades mer flitigt än på många år och speciellt den nya juniorkullen började bli en stor tillgång för klubben. Juniorpojkarna, hela ett 50-tal tränade flitigt!, anordnade själva danstillställningar med goda ekonomiska resultat. "All heder åt sådana prakt-pojkar". KSK arrangerade JDM på Malmia, och klubben ståtade själv efter tävlingarna med 2 st mästare och ytterligare 3 pallplaceringar. Klubben kunde äntligen finansiera en ny brottarmatta och fick därmed tvenne mattor i lokalen och pojkarna kunde därmed lättare utöva sin träning. Under träningskvällarna deltog i genomsnitt 10-12 brottare per kväll. "Stora" DM gick i Boden, och här fick Kiruna SK's 11-mannatrupp med sig 4 st DM-tecken och blev bästa klubb med 13 poäng. Noteras bör att Bror Freiner i bantamvikt tog sin 9:e mästerskapstitel! Vid fristils-DM i december hemförde KSK 4 st mästerskap. Ture Enmark deltog vid SM-brottningarna i Jönköping. Vid Norrländska Elitbrottningarna deltog KSK med 6 brottare, varav Bror Freiner lyckades bäst med en 2:a plats. Brottningsförbundets instruktör Preven Svedberg höll en tränarkurs i Kiruna. I nov 1950 anordnade KSK internationella tävlingar.
- 1951 KSK genomförde hela 31 st tävlingsarrangemang detta verksamhetsår (1950-51) som också blev ett av de bättre ur såväl sportslig som ekonomisk synvinkel. KSK arrangerade och deltog vid många tävlingar inom länet, stadsmatcher i Norge och Finland, länsmatcher och landsdelskamper. Detta var Ture Enmarks starka år, där han bl a besegrade Sven Tibbling, Stockholm. Vid junior-DM i januari deltog KSK med en stor trupp på inalles 9 man. En DM-titel erhöles. Senior-DM genomfördes i Jägarskolans lokaler, och hemmaklubben KSK fick 4 st distriktsmästare. Fristilsbrottarna tog vid DM-tävlingarna i mars hem 3 st mästerskap. 6 st KSK-brottare deltog vid Norrländska Elitbrottningarna, alla blev oplacerade. Fyrstadstävlingarna återupptogs efter några års uppehåll. Kiruna SK arrangerade, och segrade i en jämn och tät tävling där först den avslutande matchen avgjorde. Vid SM i Stockholm deltog Rune Lönnström och Ture Enmark. Den förre fick för övrigt KSK's guldnål efter 10 års medverkan på brottarmattan. Sixten Lundström blev godkänd instruktör för domarkurser. I dec genomfördes en propagandatävling i Vittangi.
- 1952 Klubben medverkade i 30 olika tävlingar. Juniorpojkarna har anordnat dans i klubblokalen så ofta tillfälle givits. DM-tävlingarna gav 2 (juniorer) respektive 3 (seniorer) mästare i KSK-dressar

- samt även 2 st DM-tecken i fri stil.
 Vid junior-SM representerade KSK för första gången på länge med en större trupp. 5 man deltog, och Karl-Einar Hansson överraskade med ett brons i veltervikt.
 Rune Lönnström arbetade på ett föredömligt sätt med propagandabrottnings i byarna (Tärendö, Junosuando, Tuolluvaara, Masugnsbyn och Svappavaara).
- 1953 De Norrländska Elitbrottningsarna avgjordes i Kiruna för 2:a gången. Karl-Einar Hansson blev fin 2:a.
 KSK blev 2:a vid Fyrstadstävlingarna.
 Riksinstruktören Robert Oksa besökte Kiruna under två veckor i januari.
 DM-tävlingarna resulterade i 4 (fri stil) respektive 5 (grek.rom stil) segrare för klubbens brottare. KSK har varit bästa klubb de senaste 15 åren vid DM-brottningsarna!
 Inför SM-tävlingarna fick Rune Lönnström förhinder i sista stund. Karl-Einar Hansson fick därför resa ensam. K-E Hansson vann första matchen och imponerade stort enligt tidningsnotiser. Andra matchen var 9 min gammal då han på en armskada tvingades avbryta tävlingen.
 Kiruna SK arrangerade internationella brottningsstävlingar i Folkets Hus A-sal
 Ringa publikanslutningar har medfört att klubben inte längre arrangerar särskilt många tävlingar i Kiruna.
 KSK's bordsstandar (det första) togs fram under hösten.
 I föreningens årsrapport efterlystes fler flitiga brottare till verksamheten.
 Harry Hallstensson valdes, som första norrbottning, in i Svenska Brottningsförbundets styrelse.
 Brottningslokalen stod öppen varje måndag och fredag för nybörjarträningar, "och aldrig har det varit så många pojkar som tränat brottnings som nu är fallet".
- 1954 Ett stort tävlingsarrangemang genomfördes under januari då hela det ryska landslaget gästade Kiruna i samband med en landskamp på annan ort.
 Tävlingarna blev en stor succé och Malmia var mer än fullsatt.
 KSK placerade sig som 2:a vid Fyrstadstävlingarna.
 Året blev historiskt då KSK fick arrangera SM för seniorer i fyra viktklasser.
 SM-tävlingarna genomfördes på ett värdigt sätt.
 I samband med SM-tävlingarna lyckades Harry Hallstensson m fl att av LKAB få anslag till en ny brottarmatta. Klubben anskaffade även 20 likartade träningsställ i blått och gult med KSK-text på ryggen. "Dessa äro av kraftig kvalitet och användes endast vid tävlingsarrangemang".
 KSK representerades vid JSM av en 6-mannatrupp (utan poängplaceringar).
 Norrländska Elitbrottningsarna i Umeå gav två 3:e placeringar genom Rolf Lindmark och Karl-Einar Hansson.
- 1955 KSK arrangerade en A-landskamp mellan Sverige och Norge.
 Aktiv propagandaverksamhet genomfördes i skolorna för att rekrytera ungdomar till brottningsleden. Även Jägarsoldaterna uppvaktades.
 Kiruna SK stod som segrare vid Fyrstadstävlingarna.
 KSK tog hem inte mindre än 12 st DM-titlar (jun och sen, fri stil och grek.rom

- stil).
 Vid JSM deltog 6 st Kirunabrottare (oplac.)
 Norrländska Elitbrottningsarna: Karl-Einar Hansson tog en fin 2:a plats, medan Sven-Erik Andersson och Kenny Karlsson tog var sin 3:e placering.
 Klubben fick 4 st DM-titlar under året.
 Klubbens bordsstandar invigdes.
- 1956 Året präglades av fortsatt stor aktivitet. Det var sällan under 25 aktiva, tränande brottare någon kväll i klubblokalen.
 Sixten Lundström (en mångårig brottare och sedan mycket duktig instruktör inom Kiruna SK) uppvaktades med en officiell utnämning från Svenska Brottningförbundet.
 KSK blev 2:a lag vid Fyrstadsbrottningsarna och fick 4 st Distriktsmästare.
 Ingen poängplats inhöstades av KSK vid de Norrländska Elitbrottningsarna.
 Klubben deltog vid JSM och SM, dock utan större framgångar.
- 1957 Under verksamhetsåret 1957-58 arrangerades 17 st danskvällar! (Under perioden 1953-56 låg dessa arrangemang mer eller mindre helt på is.)
 DM i fri stil anordnades i Kiruna av KSK. Klubben tog själv 4 DM-tecken.
 KSK deltog med 10 st brottare vid de Norrländska Elitbrottningsarna i Umeå.
 Karl-Einar Hansson och Sven-Erik Andersson lyckades bäst med var sin 3:e plats.
 Under åren 1953-57 hade KSK ca 25 aktiva junior- och seniorbrottare som tränade flitigt, och därtill ca 30 ungdomsbrottare.
- 1958 KSK fyllde 35 år den 23 april, men högtidsdagen firades inte på något särskilt sätt.
 Vid senior-DM i grekisk/romersk stil tog klubben hem 10 st medaljer och blev bästa klubb. (Vid DM i fristil deltog klubben ej.)
 Styrelsen skrev bl a följande i slutorden: "Den aktiva verksamheten... borde vara avsevärt större" och "Medlemmarna är inte alltför många".
- 1959 Från en knapphändig årssammanställning kan utläsas att KSK blev bästa klubb vid DM-brottningsarna i grek.rom. stil med 9 st 1:a och 2:a placeringar.
- 1960 Klubben deltog med 5 man vid Norrländska Elitbrottningsarna. S-E Andersson lyckades bäst med en 3:e placering i bantamvikt. KSK belade en 1:a plats i Fyrstadstävlingarna.
- Åren 1957-60 präglades av ivrigt tävlande, bl a med prov med seriebrottnings i Norrbotten. En viss åderlåtning kunde avspeglas i klubbens aktiviteter. Jugoslaviska brottare deltog vid tävlingar i Kiruna.
 En efterlängtdad prismonter i klubblokalen förverkligades genom Gunnar, Sixten och Göte Lundström.
- 1961 Under verksamhetsåret 1961-62 arrangerade klubben 5 st tävlingar (bl a Pojk-Cupen där 53 st brottare deltog och kämpade i 126 matcher) och deltog därutöver i 16 tävlingar på andra orter.

- KSK blev bästa klubb vid junior-DM med 5 st medaljörer. Distriktsmästare blev Carl-Åke Thornéus och Ingemar Olofsson. K-E Hansson blev DM-etta i mellanvikt i fri stil för seniorer.
KSK representerades vid de Norrländska Elitbrottningsarna av 7 st deltagare. Mest framgång hade Karl-Einar Hansson som blev 3:a.
Vid Fyrstadstävlingar i Malmberget segrade Kiruna Sportklubb.
KSK höll under tvenne veckor brottningsinstruktion i klubblokalen för att rekrytera ungdomar. Ca 500 skolungdomar deltog, varav ca 40 kunde behållas varaktigt inom brottningen.
1961 betraktas (framförallt med anledning av skolsatsningen) som ett genombrottsår för ungdomsbrottningen.
- 1962 Vid junior-DM gick 6 st medaljer till KSK som också blev bästa klubb.
DM för seniorer: Med 6 st pallplaceringar blev KSK även här mest framgångsrika förening. Mästare för klubben blev Karl-Einar Hansson och Hannes Oja.
Från årsberättelsen (1961-62) bör nämnas att "inte mindre än 47 av klubbens medlemmar har under året aktivt deltagit i tävlingar" och att "städningen av klubblokalen har skötts av Fru Flygare, samt har hon också fernissat golvet".
- 1963 En deltävling i NK-Cupen genomfördes med hela fjorton brottare från Kiruna SK. Samtliga placerade sig bland de tre främsta i prislistorna! Vid cupens finalbrottningar i Boden hade KSK den största truppen av alla föreningar, blev bästa klubb med 13 poängplaceringar (10 på pallen). NK-Cupens förste 3-faldiga mästare blev Roland Holmdén, KSK som också vann tävlingen 3 år i rad.
Vid ungdoms-DM blev framgångarna lika stora. 10 KSK'are ställde upp och alla hamnade på pallplats!
Klubben segrade vid Fyrstadsbrottningsarna i Kiruna under november.
Jubileumstävlingar genomfördes under 40-årsjubileumet, där KSK segrade i klubbtävlingen.
Upp mot 100 tränande ungdomar redovisas!
- 1964 SM-tävlingarna för ungdomar gick i Hässleholm. Klubben hade kvalificerat 4 brottare som presterade väl (Jan-Olof Vajstedt blev 5:a, Björn Modig 6:a, Åke Hjortborg 6:a och Roland Holmdén oplac.).
Vid DM för juniorer blev KSK bästa klubb med 5 pallplaceringar.
Senior-DM gick i Kiruna under mars. Även här ståtade Kiruna SK med flest klubbpoäng (7 pallplaceringar).
Vid ungdoms-DM fick klubben 3 mästare (Ulf Hjortborg, Åke Hjortborg och Björn Modig) och blev bästa klubb.
Krister Lindmark tog förstapriset vid junior-DM i fjädervikt.
Proceduren och samarbetet med skolorna upprepades (jfr 1961). Under nov-dec genomfördes ett stort arrangemang i form av brottnings- och gymnastikkurs för skolelever där hela 700 elever instruerades. Allt med avsikt att rekrytera nytt brottarblod till klubben. Flitiga KSK-ledare var Rune Lönnström och Göran Danielsson.
Norrländska Mästerskapen i Kiruna: K-E Hansson blev bäste Kirunabrottare

med en 3:e plats.

Med anledning av klubbens 40-års jubileum 1963 uppmärksammades föreningen med en stor artikel i tidningen "Nack-Svinget" där inte minst föreningens ungdomsverksamhet fick publicitet (februarinumret 1964). Klubben ansökte om att få arrangera SM 1965 men fick avslag.

- 1965 Styrelsen höll under verksamhetsåret 1964-65 16 protokollförda sammanträden. Antalet ledamöter i styrelsen utökades från 7 till 9 st. Martin Miettinen och Sven-Erik Vajstedt deltog vid Stockholms Elitbrottningar. Båda slutade oplacerade, men fick mycket goda lovord av den svenska rikspressen. Klubben tog 4 poängplatser vid Norrländska Elitbrottningarna i Umeå. Rolf Wyöni blev bäste KSK-brottare med en 3:e placering. Rolf tilldelades också den sk Werner-trofén för sina prestationer. Vid senior-SM deltog KSK med två brottare i fjädervikt (Miettinen och S-E Vajstedt, båda oplac.) Krister Lindmark blev bäste Kirunabrottare vid junior-SM med en 7:e plats. Övriga deltagare från KSK var S-E Vajstedt, Björn Modig och Ingemar Olofsson (samtliga oplac.). KSK representerade vid ungdoms-SM med 6 st brottare (alla oplac.). Martin Miettinen blev DM-segrare och KSK, tillsammans med HSKT, främsta klubb. Under 5 septemberdagar instruerade rikstränare Preven Svedberg i Kiruna. Under året övertog Kiruna Stad vår klubblokal och vi förlade all träning till Sporthallens förnämliga brottarlokal. Brottarna deltog vid 18 st tävlingsarrangemang under verksamhetsåret. Ungdomsbrottningen har p g a ledarbrist inte kunnat utvecklas i önskvärd riktning.
- 1966 Brottarna deltog vid 23 st tävlingar under verksamhetsåret 1966/67. Vid int. tävlingar i Kiruna okt-66 vann Åke Hjortborg i fjädervikt och erhöll ett hederspris för tävlingarnas bästa prestation. 5 man deltog vid de Norrländska Elitbrottningarna. Åke Hjortborg blev främste KSK'are med en 4:e plats. Vid UDM, och vid JDM, segrade Åke Hjortborg. Åke deltog även vid USM, men blev där oplacerad. Klubben segrade vid Fyrstadsbrottningar i Gällivare. NK-Cupén, en stor och bejublade ungdomstävling, blev årligt återkommande och pågick långt in på 70-talet. KSK fick tre finalsegrare i Åke Hjortborg, Jan-Olof Vajstedt och Lars-Åke Bohm. Vid senior-DM hamnade KSK på en andra plats bland klubbarna. Urban Friberg segrade i lätt tungvikt, och därutöver tog klubben hem 6 st pallplaceringar. Vid Mälarcupen, en av Sverige's största int. tävlingar, deltog M Miettinen, R Wyöni, och S-E Vajstedt. Våra pojkar rönte under tävlingarna stor uppmärksamhet i svenska brottarkretsar för sin friska brottning. Vid SM i Nybro mars-66 deltog Martin Miettinen, Rolf Wyöni och S-E Vajstedt. Sven-Erik's insatser i denna tävling väckte stor uppmärksamhet i brottar-

- Sverige och hela KSK's trupp fick stora rubriker i den svenska pressen för sina insatser trots att ingen av pojkarna blev placerade.
- 1967 Tre ungdomar deltog vid USM (Åke Hjortborg 3:a, Jan-Olof Vajstedt 5:a och Lars Lindmark oplac.).
 Vid DM-tävlingarna tog KSK hem 7 st mästerskapstitlar och blev bästa klubb vid senior-DM med 23 poäng.
 Den första officiella mästerskapstävlingen för Norrlands pojk-, ungdoms- och juniorbrottare genomfördes då Norrländska Elitbrottningarna genomfördes för alla ålderskategorier. KSK fick två mästerskapstitlar genom ungdomarna Lennart Forsberg och Åke Hjortborg.
 4 brottare deltog vid SM i Halmstad, där Sven-Erik Vajstedt (silver) fick sitt stora nationella genombrott. Han debuterade strax efteråt i det svenska landslaget och deltog under året vid int. landslagsbrottningar i Östtyskland, Rumänien och Polen.
 Jan-Olof Vajstedt och Åke Hjortborg deltog under sommaren vid en uttagningstävling för svenska ungdomslandslaget, men ingen av KSK-brottarna lyckades ta en plats i landslagstruppen.
 Rudolf "Preven" Svedberg instruerade Kirunas brottarpojkar 17-20 oktober. Norrländska Elitbrottningarna nov-67: KSK tog tre st 4:e placeringar genom Martin Miettinen, Jan-Olof Vajstedt och Ingvar Engman.
 KSK slutade på 3:e plats i Fyrstadsbrottningarna.
 Under 1967 blev (inte minst tack vare S-E Vajstedts triumfer) klubbens brottarframgångar de största på många år. Styrelsen framhöll även ungdomsbrottarnas framfart (framförallt J-O Vajstedt, Åke Hjortborg och Lennart Forsberg) som mycket glädjande.
 Som negativt för året framfördes problem med ledare för ungdomsbrottarna.
- 1968 Ett medlemsmöte och 4 st styrelsemöten genomfördes under verksamhetsåret 1968-69. Desto mer aktiv var tävlingsverksamheten - klubben deltog vid hela 25 st brottningstävlingar!
 Vid USM deltog Åke Hjortborg (SM-silver!) samt Per-Erik Andersson, Lennart Forsberg och Jan-Olof Vajstedt (oplacerade).
 Vid JDM segrade J-O Vajstedt och Åke Hjortborg i sina resp klasser.
 Premiär för Kiruna SK's stora int.tävling Polar-Cupen i Kiruna den 2 feb-68, med deltagande av den svenska och finska eliten. Klubbens främsta placeringar togs av Åke Hjortborg (1:a) och Jan-Olof Vajstedt (4:a). KSK satsade hårt på denna tävling, som emellertid blev ett ekonomiskt bakslag då publiken svek.
 Vid UDM fick klubben två segrare (J-O Vajstedt och Lars Andersson).
 KSK segrade vid Fyrstadsbrottningar i Luleå bl a med hjälp av de två klassegrarna Lennart Forsberg och Ingvar Engman.
 NK-Cupen samlade många deltagande ungdomsbrottare.
 Norrländska Elitbrottningarna resulterade för KSK i två 5:e platser genom Åke Hjortborg och Matti Hotti. Åke segrade dock i motsvarande tävling för juniorer.
 2 st KSK'are deltog vid JSM i Stockholm nov-68; Åke Hjortborg blev 6:e man medan Jan-Olof Vajstedt slutade oplacerad.

Ingvar Engman blev mästare vid DM för seniorer, där KSK tog ytterligare 5 st pallplaceringar och blev 3:e bästa klubb med 12 poäng.
 3 man deltog vid senior-SM i Sundsvall (utan poängplaceringar).
 Vid ungdomsfinalen i TV-Cupen segrade Åke Hjortborg i 60-kilosklassen.
 Till en brottningskurs i Stockholm juli-68 kallade Sv. Brotningsförbundet 60 st lovande ungdomar, däribland KSK's Åke Hjortborg. Hjortborg blev lägermästare i 60 kg's klassen och blev uttagen till ungdomslandslaget som skulle möta Polen i slutet av augusti. Landskampen inställdes p g a invasionen i Tjeckoslovakien. Åke fick dock senare göra en resa till Skåne, där landslagsgruppen mötte Skåne i en brottarkamp.
 Klubbens framgångar på brottarmattorna stod sig väl under året, mest tack vare Åke Hjortborg.
 Klubbens bästa senior, Sven-Erik Vajstedt, skadade sig och tävlade endast sparsamt.
 Pojkbrottarverksamheten var mycket omfattande under året. De tränade tre kvällar i veckan och visade stort intresse. Fortfarande är ledarbristen ett bekymmer då antalet knattar ökar år för år.
 För första gången arrangerade Kiruna Sportklubb Bingo vid flera tillfällen, vilket gav ekonomiskt överskott till föreningen.

- 1969 Polar Cupen – Kiruna SK's internationella tävlingar – hölls 8-9 februari. Åke Hjortborg blev bästa hemmabrottare med en 4:e placering.
 Lars Johansson segrade vid UDM. Vid JDM tog klubben tre st andraplaceringar genom J-O Vajstedt, Åke Hjortborg och Per Thyni. Vid senior-DM stod Kurt Widehall överst på pallen och klubben tog hem ytterligare 7 st pallplaceringar (2:or och 3:or) och blev 2:a bästa klubb efter HSKT.
 SM för seniorer: Norrbotten deltog, via KSK med 4 st brottare (Jan-Olof Vajstedt, Sven-Erik Vajstedt, Åke Hjortborg och Ingemar Olofsson) som inte lyckades knipa några framstående placeringar. Vid JSM tog Åke Hjortborg en bronspeng i 60 kg, medan Jan-Olof Vajstedt blev oplacerad.
 Klubben skickade en 4-mannadelegation till nationella stortävlingar i Luleå. Krister Lindmark och J-O Vajstedt avgick med seger i sina klasser, medan Matti Hotti blev 3:a och Per-Erik Andersson 2:a.
 KSK tog en 5:e plats bland 16 st deltagande lag vid Norrländska Elitbrottningsarna. Vid dito tävlingar för ungdomar och juniorer svarade klubbens brottare för många fina resultat.
 Under november arrangerade Kiruna SK Fyrstadsbrottningar. Två klassegrare från egna led korades: Hannes Oja och Ingvar Engman.
 NK-Cupens finaltävlingar genomfördes i Kiruna. KSK tog där 11 st poängplaceringar, varav 7 på pallen, och blev 2:a i klubbtävlingen. Pris för tävlingarnas bästa prestation tilldelades Lars Johansson, KSK.
 Göteborg stod som värd för Göta Lejon Cup där KSK deltog med 3 brottare (bröderna Vajstedt och Åke Hjortborg). Samtliga stod i fyra omgångar.
 Planeringen för det kommande SM-arrangemanget 1970 har så smått kommit igång.
 Ungdomsbrottningen har efter några års svacka åter utvecklats mycket tillfredsställande. Ledarbristen innebär fortfarande att ungdomarna inte kan tas om hand på ett önskvärt sätt.

- 1970 2 st medlemsmöten och 10 styrelsesammanträden avhölls.
 Junior-SM gav KSK en bronsmedalj (Åke Hjortborg efter 7 omgångar i 60 kg), medan Jan-Olof Vajstedt gick 4 omgångar och slutade oplacerad.
 "Stora" SM arrangerades i Kiruna av KSK och blev förstås årets höjdpunkt (jfr annan plats i denna sammanställning). Hemmaklubben ställde upp med ett 6-mannalag, från vilket Åke Hjortborg lyckades bäst genom att ta en hedrande sjätteplats.
 B-SM genomfördes i Nybro och där knep Sven-Erik Vajstedt en hedervärd 4:e plats, medan Krister Lindmark blev oplac.
 KSK arrangerade också Polar-Cupen i februari som gav tre klassegrar genom Ari Salminen, Lars Johansson och Åke Hjortborg. Klubben tog därutöver 17 st poängplaceringar.
 DM-tävlingarna gav 5 medaljplaceringar till klubben; Åke Hjortborg (både junior och seniormästare), Per-Erik Andersson (3:a vid JDM), S-E Vajstedt och Urban Friberg (båda 2:a vid senior-DM).
 KSK blev totaltvåa vid ungdoms-DM efter BK Snar. Lars Johansson och Reino Svakko tog var sin klasseger.
 Vid NK-Cupen (1:a omgången) tog klubbens ungdomsbrottare 8 klassegrar av 9 möjliga och vid finalbrottningsarna i Boden fick Tore Johansson pris som "bäste brottare". Klubben segrade i 3 klasser och fick även 2 st 2:a placeringar.
 Norrländska Elitbrottningsarna med frisk, frän och ungdomlig brottningsresulterade i förnämliga framgångar för KSK. Bl a klasseger för Jan-Olof Vajstedt och andrapriser för pojkbrottnarna Tore Johansson och Lars Johansson, medan Per-Erik Andersson tog ett 2:a pris i ungdomsklassen. Seniorerna svarade, vid samma tävling, för en fin insats där Åke Hjortborg lyckades allra bäst med sin 2:a plats.
 Rudolf "Preven" Svedberg medverkade vid brottningsstävlingar i Kiruna den 14 oktober.
 Kul att läsa vid den här tiden är att benämningen kassör inte används då styrelsen presenteras. Istället används "Skattmästarinna". Frejdigt!
 Styrelsen summerade: "Ungdomsarbetet utvecklas åt rätt håll. Ungdomarna har matchats vid talrika tävlingar och även nått fina framgångar. På junior- och seniorsidan finns en fin topp men bredden saknas".
- 1971 Per-Erik Andersson blev fin 5:a vid ungdoms-SM.
 DM-brottningsarna för juniorer och seniorer resulterade i 5 st 1:a priser och ytterligare 4 pallplatser.
 Polar-Cupen i Kiruna höll hög klass. Tävlingarna uppskattades mycket av landets bästa brottare. Tråkigt var att publikintresset inte blev det förväntade. Hemmaklubben tog fina placeringar genom Kenneth Österhult, Urban Friberg och Bengt Pantzare. Allra bäst lyckades Kenneth som blev 2:a.
 KSK's lovande junior, Per-Erik Andersson, var klubbens enda representant vid SM. Han slutade oplacerad.
 Vid junior-SM deltog Åke Hjortborg (5:a), J-O Vajstedt (oplac.), Kenneth Österhult (oplac.) och Bengt Pantzare (oplac.).

- P g a skador kunde bröderna Vajstedt ej ställa upp vid "stora" SM, så KSK's lovande junior Per-Erik Andersson åkte ensam, mest för att lära inför framtiden.
- Åke Hjortborg och Jan-Olof Vajstedt knep pallplaceringar vid de Norrländska Elitbrottningarna.
- Klubbens pojk- och ungdomsbrottare uppvisade under året mycket fina resultat, både i NK-Cupen där KSK slutade som total-2:a och i 70'-iadens regionsfinal samt i skol-DM där 5 mästartitlar togs av unga KSK-brottare. Därtill tog brottarkillarna tre mästartitlar och tre andraplatser vid Norrländska Elitbrottningarna.
- Ungdomsbrottningen var detta år, liksom föregående, KSK's största tillgång.
- 1972 Polar-Cupen i februari blev KSK's mest internationella tävling på länge, med deltagare från Tjeckoslovakien, Rumänien, Östtyskland, Sovjet och de nordiska länderna. Sammanlagt deltog 80-talet brottare under 127 matcher i en tävling av mycket hög klass. Tråkigt var dock att åter notera det skrala publikintresset.
- KSK blev 3:e bästa klubb både vid DM och JDM. Två segrar togs genom Lennart Österhult och P-E Andersson och därtill 7 st pallplaceringar. Vid SM representerades KSK av Åke Hjortborg och Jan-Olof Vajstedt (båda slutade oplacerade).
- Norrländska Elitbrottningarna genomfördes i Kramfors. Norrbotten tog flest distriktspoäng och KSK ståtade med 5 st pallplaceringar varav två klassegrare; Kenneth Österhult (u) och Krister Lindmark.
- När NK-Cupen (1:a omgången i Kiruna, 2:a i Gällivare och final i Haparanda) summerades blev KSK 2:a bästa klubb.
- 70-iadens regionsfinal gick i Östersund. NSD skrev att Norrbotten "vann". Ari Salminen och Tore Johansson, KSK blev klassegrare.
- I december uttogs Åke Hjortborg (62 kg) till landslaget och kampen mot Finland. Åke mötte -69 års Europamästare Risto Björnin i två matcher men diskvalificerades båda gångerna.
- Ungdomsbrottningen utvecklades under detta år med fina resultat. Tränarfågan har lösts med fina insatser av våra egna brottare. "Preven" Svedberg har också gästade klubben under en veckas tid.
- 1973 Ungdoms-SM gick i Stockholm och KSK ställde upp med Inge Emanuelsson, Ari Salminen, Tore Johansson, Lars Johansson och Lennart Österhult. Bäst lyckades Inge med en poängplats (6:a i 37 kg).
- Till junior-SM skickade klubben 4 brottare. Norrbottens, och KSK's, enda poäng togs av Kenneth Österhult (6:a).
- Polar-Cupen genomfördes i februari med 50 deltagare. Klubbens brottare tog 3 segrar (Lars Johansson, Kenneth Österhult och Åke Hjortborg).
- DM-brottningarna för juniorer och seniorer (arr: KSK) gav klubben 5 mästerskapstitlar (Lars Johansson (dubbla DM; j och s), Per-Erik Andersson, Jan-Olof Vajstedt och Åke Hjortborg). Vid pojk-DM återfanns 3 st KSK-segrare. Två av klubbens brottarpojkar lyckades väl vid 70-iadens riksfinal i Eskilstuna. Ari Salminen kom 4:a och Tore Johansson blev 2:a.
- Till SM i Helsingborg sände KSK 2 representanter; Krister Lindmark och Åke

- Hjortborg. Den förra blev oplacerad medan Åke gjorde utomordentligt fina matcher och placerade sig som fyra i sin klass (62 kg).
 Åke Hjortborg segrade vid Norrländska Elitbrottningarna i Gävle.
 KSK arrangerade NK-Cupens 1:a omgång med 46 deltagare, 59 matcher. Vid cupens finalbrottningar i Luleå kom KSK god tvåa.
 Vid Fyrstadsbrottningarna tog klubben 5 klassegrar.
 KSK firade 50-årsjubileum med pompa och ståt (med bl a minnesutställning, middag och dans).
 Tävlingsåret gav fina resultat, inte minst på pojk- och juniorsidan.
- 1974 Junior-SM gick i Uppsala, och här tog Kenneth Österhult (65 kg) en fin 4:e plats.
 Vid tävlingen Salakannen placerade sig KSK's två deltagare som etta (Åke Hjortborg) respektive tvåa (Krister Lindmark).
 Polar-Cupen samlade detta år 42 deltagare som tampades i 63 matcher.
 Hemmaklubben KSK segrade i fyra klasser genom Ari Salminen, Åke Hjortborg, Krister Lindmark och Per-Erik Andersson.
 KSK stod som övertygande segrare vid JDM med 16 klubbpoäng (tvåan HSKT fick 7 p.). Även vid senior-DM triumferade KSK-brottarna (16 poäng mot tvåan HSKT's 12 p.).
 SM genomfördes i Nybro, där Åke Hjortborg och Krister Lindmark försvarade klubbens färger denna gång, dock utan att lyckas placera sig.
 Vid kalott-kampen i Luleå ingick P-E Andersson och Å Hjortborg i Norrbottens segrande lag. Båda vann övertygande sina respektive klasser.
 Gävle höll i de Norrländska Elitbrottningarna för seniorer. KSK tog 15 klubbpoäng och hamnade på 5:e plats bland 15 deltagande föreningar. Åke Hjortborg segrade och tilldelades också Werner-trofén. Vid Norrlandsmästerskapen för pojk-, ungdoms- och juniorbrottare i Sundsvall kom klubben på en fin 3:e plats med 5 klassegrare (18 klubbar deltog).
 KSK arrangerade finalbrottningarna i NK-Cupen.
 Vid Fyrstadstävlingarna i Kiruna delade KSK förstaplatsen med Haparanda. Klassegrare för klubben blev Åke Hjortborg och Krister Lindmark.
 Sv. Brottningförbundet listade "Brottningarnas sex i topp 1973-74" och där fanns KSK-brottarna Åke Hjortborg (62 kg) och Per-Erik Andersson (74 kg) på 3:e respektive 6:e plats.
 1974 blev ännu ett framgångsrikt tävlingsår för klubben.
- 1975 Året började med USM i Malmö, där Tapio Alakörkkö ensam representerade KSK. Han tog en fin 6:e plats i 81 kilosklassen. Noterat: 37-kilos klassen benämndes "Fjunvikt"...
- Polar-Cupen i Kiruna samlade 55 deltagare från Sverige, Norge och Finland i 88 matcher. KSK tog hem tre klasser genom Kenneth Österhult, Per-Erik Andersson och Åke Hjortborg.
 Vid Umeå-Cupen i mars utsågs Kenneth Österhult till tävlingarnas bästa brottare.
 DM-tävlingarna resulterade i en 1:a plats för KSK's pojkbrottare medan ungdomarna kom 3:a.
 Vid JDM togs två segrar genom Lennart Österhult och Arvo Muotka.

- Norrländska Elitbrottningarna i Kiruna under november samlade 71 st deltagare. Kenneth Österhult vann i 68 kg och blev bäste hemmabrottare. Motsvarande tävling för pojk-, ungdoms- och juniorbrottare gav två st klubbsegrare genom Jan-Erik Aho och Kenneth Österhult. KSK's utmärkelser till bäste brottare 1974-75 tilldelades Åke Hjortborg, Per-Erik Andersson, Kenneth Österhult och Kari Rätty. Tävlingsverksamheten var livlig under året med fina resultat för alla åldersgrupper, mycket tack vare klubbens rutinerade och intresserade tränare.
- 1976 Polar-Cupen i Kiruna gästades av 158 deltagare (!!) från Norden och Rumänien. De rumänska brottarna tog hem många av medaljplaceringarna. I 90 kg-klassen vann en viss Frank Andersson från Sundsvall... KSK hävdade sig mycket väl vid DM-brottningarna för juniorer och seniorer, där klubben blev 2:a blott 1,5 p efter HSKT i juniorklassen medan seniorerna vann klart (25 poäng före HSKT). Vid Fyrstadsbrottningarna segrade KSK i två klasser genom Åke Hjortborg och Kenneth Österhult. Vid 70-iadens riksfinal tog Jan-Erik Aho en fin 6:e plats. Norrländska Elitbrottningarna gav detta år en rad 2:a platser (Åke Hjortborg bland seniorerna och Kari Rätty, Stefan Friberg och Ulf Andersson bland pojk- och ungdom). Kiruna SK tävlade bra på pojk- och ungdomssidan, medan det på juniornivå var betydligt tunnare.
- 1977 Polar-Cupen genomfördes helt planenligt. Kenneth Österhult lyckades bäst av hemmabrottarna och segrade i sin klass. DM för pojkar och ungdomar resulterade i fyra DM-titlar till KSK. Vid Sala-Kannans brottartävling tog P-E Andersson en fin 3:e plats. USM i Stockholm; Per-Erik Andersson blev 5:a. Vid "stora" SM i Haparanda hade KSK 5 deltagare, däribland Kenneth Österhult, som i NSD beskrevs som "Norrbottens bäste brottare, helt utan konkurrens". Vid DM-tävlingarna en månad innan SM gick Kenneth på som en ångvält (alla 6 matcher avverkades på mindre än 20 sekunder!). Av vinterns 8 tävlingar har Kenneth sekrat i 7 och blivit 3:a i en! DM i fristil för seniorer arrangerades av KSK i Kiruna Sporthall under september. KSK blev 2:a i klubbtävlingen (efter HSKT) och segrade i tre klasser. 5 st brottare deltog vid internationella tävlingar i Kemi. Norrländska Elitbrottningar i Sundsvall: Klubben tog två av titlarna (K Österhult och P-E Andersson) och en 3:e plats i klubbtävlingen. Kenneth Österhult tilldelades den sk Werner-trofén för sina insatser. Per-Erik Andersson vann före en viss Tomas Johansson från HSKT... Juniorernas Norrl. Elitbrottningar samlade hela 269 deltagare! Två KSK-brottare kämpade framgångsrikt till sig 1:a placeringar (Jan-Erik Aho och Lennart Österhult). KSK's seniorer blev 2:a i Fyrstadvävlingen i Umeå under november. Åren 1976-77 var kursverksamheten flitig där bl a många ledare förkovrade sig på olika vis.

- 1978 Ungdoms-SM gick av stapeln i Kramfors, och där deltog Rätty, Friberg och Österhult från KSK.
Polar-Cupen i Kiruna arrangerades för 10:e gången. Nytt för detta år var ett av KSK inrättat vandringspris. Hemmaklubben tog den första in-teckningen genom att bli bästa klubb med 7 poäng. Klassegrare i klubbens dressar blev Per-Erik Andersson och Per-Åke Thyni.
Pojk-DM resulterade i 4 st 1:a platser, där Roland Österhult också utsågs till tävlingarnas främste brottare. Vid JDM segrade S Friberg, R Emanuelsson och J-E Aho.
Kari Rätty segrade i 70-iadens regionsfinal och blev därmed kvalificerad för riksfinalen.
DM-tävlingar för seniorer: Krister Lindmark tog klubbens enda mästartitel i grek rom stil. Fadern Urban Friberg och sönerna Patrik och Stefan tampades på mattan i samma tävling... Urban var tävlingarnas äldste deltagare och Patrik den yngste. Fristils-DM gav klubben 4 st titlar.
Under oktober kom Bernhard Knitter upp till Kiruna och tränade klubbens brottare.
Vid int. tävlingar i Kemi blev Per-Erik Andersson 3:a i 82-kilosklassen.
Norrlandsmästerskapen avgjordes i november, där KSK ställde upp med 2 st brottare i seniortävlingen och 9 st vid ungdoms- och juniormästerskapen. Den ende klassegraren blev Jan-Erik Aho.
Slutord från styrelsen: "KSK kan räkna sig till en av de främsta poängplockarna av länets brottarklubbar vid olika tävlingar. En bra bredd och några toppbrottare samlar poäng. Många nya brottare har strömmat till lokalerna efter Frank Anderssons VM-guld".
- 1979 Peter Huotila, KSK blev 1:a vid 70-iadens regionsfinal och gick därmed till riksfinal där han blev fin 6:a.
Polar-Cupen i Kiruna, jan-79 lockade 69 deltagare som gjorde upp i 111 matcher. Kari Rätty segrade på hemmaplan i 48 kg. I +90 kg vann en viss Tomas Johansson...
Vid USM i Stockholm deltog Kari Rätty, Niklas Pääjärvi, Peter Huotila och Patrik Friberg.
Pojk- och ungdoms-DM anordnades av KSK. Klubben placerade sig som 5:a i pojkklassen och tog ett andrapris i ungdomsklassen. Kari Rätty och Patrik Friberg blev klassettor.
Vid distriktsmästerskapen för juniorer och seniorer blev KSK 3:a respektive 4:a i klubb-tävlingarna. Bröderna Österhult (Roland och Kenneth) stod överst på pallen.
Fristils-DM resulterade i två segrar genom Kenneth Österhult och P-E Andersson. Den förstnämnde fick också pris som tävlingarnas bästa brottare. Klubben deltog vid JSM i Sundsvall med 4 st brottarkillar.
Klubbens ungdomar visade framfötterna vid Norrlandsmästerskapen i Söderhamn (10 st poängplaceringar).
5 st brottare deltog vid int. tävlingar i Kemi.
Roland Österhult (2:a) och Per-Erik Andersson (3:a) lyckades bra vid Athen-Cupen i Stockholm.

- Vid senior-Fystads fick klubben tre klassegrare (Räty, Österhult och Lindmark). Flera KSK'are placerade sig högt i prislistorna vid int. tävlingar i Murmansk. "Stora Grabbars Märke" no 14 tilldelades Kenneth Österhult. Året präglades av flitig läger- och kursverksamhet för brottare, ledare, domare och funktionärer (vilket f ö gäller också under hela 80-talet och även tiden därefter). Under 1979 bildades en sektion "Gamla KSK'are" (men i därpå följande verksamhetsberättelser finns inga ytterligare uppgifter). Årets största överraskning svarade våra småpojkar för genom att vinna pojk-Fyrstads. Klubbens bekymmer för närvarande är att många slutar träna innan de hinner bli seniorer.
- 1980 Polar-Cupen i Kiruna: KSK blev 2:a bland klubbarna efter HSKT. 68 brottare deltog och avverkade 111 matcher. Fristils-DM arrangerades i Kiruna under hösten. KSK tog tre klassegrar och totalt 41 poäng och blev länets klart bästa klubb. Vid DM i grek/rom stil tog KSK en 3:e plats. Vid USM i Västerås deltog 4 st brottare (Anders Emanuelsson, Patrik Friberg, Walter Tullner och Peter Huotila). Österhult, Niemi och Lövbrand representerade Kiruna SK vid JSM i Kumla. Vid senior-SM deltog Roland Österhult och P-E Andersson. Efter Pokalbrottningar i Gällivare skrev pressen: "Kenneth Österhult, KSK, en mycket rutinerad brottare vinner klassen trots bra motstånd". R Österhult och P-E Andersson deltog vid senior-SM. 6 st brottare, 1 domare och 1 ledare från KSK bevistade tävlingar i Murmansk dec-80. 3 st brottare tävlade vid int. tävlingar i Rovaniemi. Norrländska Elitbrottningar i Gävle: KSK kom på 6:e plats i lagtävlingen (15 klubbar deltog). Vid motsv. tävlingar för pojkar och ungdomar kämpade KSK-brottarna till sig 6 st pallplaceringar (varav en mästartitel).
- 1981 Vid Polar-Cupen i Kiruna deltog 53 brottare vid 79 matcher. Hemmaklubben KSK blev bästa klubb och segrade i 68 kg's (Kenneth Österhult) och i 90 kg's (Per-Erik Andersson). DM-tävlingarna för juniorer och seniorer avgjordes i Haparanda. KSK's seniorer tog en andraplats i klubbtävlingen efter HSKT. Vid JSM i Stockholm representerades KSK av Lövbrand, Friberg, Österhult och Niemi. Roland Österhult blev god 7:a i 68 kg's klassen (45 brottare deltog) medan övriga blev oplacerade. NBF's guldmedalj tilldelades Marianne Engman som varit Kiruna SK's kassör sedan 1962. "Stora Grabbars Märke" no 15 tilldelades Per-Erik Andersson. Vid Fyrstadstävlingarna i Kiruna tog KSK 6 st klassegrar och blev lagsegrare före Brännan och Sundsvall. Under två höstveckor gästades klubben av den legendariske brottartränaren Rudolf "Preven" Svedberg som drillade KSK's seniorbrottare. Kenneth Österhult blev klubbens ende segrare vid de Norrländska Elitbrottningarna

- Styrelsen summerade året: "Rekryteringen går trögt men de "småbrottare" vi har visar gott gry. Kostnadsstegringarna är bekymmersamma och ungdomsrekryteringen måste förbättras."
- 1982 Polar-Cupen fick i år deltagare också från Polen och Sovjet. 68 st brottare gjorde upp i 96 matcher. +100 kg vanns av Tomas Johansson. Vid de Norrländska Elitbrottningarna för juniorer i Härnösand blev Patrik Friberg fin 3:a i 68 kg. Pojk- och ungdoms-DM gick i Boden. Rikard Lindmark segrade, och därtill tog KSK tre st 2:a placeringar. KSK arrangerade senior-DM, tog själv 3 st mästerskapstitlar och även ytterligare 4 pallplaceringar. Per-Erik Andersson deltog vid SM-tävlingarna i Eskilstuna. Han gjorde bra ifrån sig och slutade 7:a i 82 kg's klassen. Vid fristils-DM segrade Kenneth Österhult och Per-Erik Andersson. Ca 10 brottare och ett antal ledare deltog vid tävlingar i Murmansk. Ett gott femtionionde verksamhetsår, där såväl SIA-verksamheten som nybörjarträningarna hade en stor skara flitiga entusiaster.
- 1983 Polar-Cupen samlade 60 deltagare (92 matcher). Hemmaklubbens Kenneth Österhult segrade i 68 kg och KSK blev 2:a i klubbtävlingen, blott 1 poäng efter HSKT. Vid pojk- och ungdoms-SM deltog P-O Fällman (han gick 3 matcher men slutade oplacerad). Rikard Lindmark segrade i 70-iadens regionsfinal. P-O Fällman tog klubbens enda poängplacering (3:a i 52 kg) vid junior-DM. Sportklubben blev trea bland klubbarna vid årets DM-brottningar för seniorer, där Kenneth Österhult segrade i 68 kg. 60-års jubileum för Kiruna SK firades den 21 maj med jubileumsmiddag på Malmia för 73 personer. Vid JSM deltog Patrik Friberg som tog en hedrande 7:e plats. Rikard Lindmark och Mats Krylberg tog 1:a placeringar vid pojk- och ungdoms-NM. Läger- och kursverksamheten var omfattande under året. Klubben deltog i korpserien i fotboll med en förstaplats som resultat.
- 1984 46 deltagare ställde upp i 56 matcher vid årets Polar-Cup. KSK blev denna gång 6:e bästa klubb. Roland Österhult segrade i sin klass. Roland Österhult knep en fin 6:e plats vid SM för seniorer i Varberg. (Han var förlorare klubbens enda repr.) Stefan Friberg tog KSK's enda DM-tecken (90 kg's klassen). Vid Norrländska Mästerskapen för pojk- och ungdomsbrottare deltog 6 man från KSK som tog hem 6 st poängplaceringar.
- 1985 Polar-Cupen samlade 42 deltagare som gjorde upp i 52 matcher. Kiruna SK blev bästa klubb och ståtade bl a med två klassegrare (Roland Österhult och Jan-Erik Aho). KSK tog 6 st poängplatser vid DM på hemmaplan för juniorer och seniorer. Patrik Friberg blev distriktsmästare i 74 kg.

- Vid senior-SM i Stockholm deltog Patrik och Stefan Friberg samt Roland Österhult (Alla oplac.). Klubben hade två deltagare vid USM: Hans Johansson och Mats Krylberg, båda vann varsin match men slutade oplac. Mats lyckades med tävlingarnas snabbaste fallseger (10 sek). 3 st brottare representerade KSK vid de Norrländska Elitbrottningarna i Skelleftehamn. Bäst lyckades Mats Krylberg, som bärgade ett 2:a pris i 48 kg. Rekryteringen på pojk- och ungdomssidan har varit god. Seniorerna har haft det svårare. Ekonomiskt blir det allt kärvare att få verksamheten att gå ihop.
- 1986 "Polar-Cupen blir tyvärr mindre och mindre för varje år". Detta år deltog endast 34 brottare. Vid u-SM i Uppsala deltog Rikard Lindmark. Han vann två matcher och gjorde en hyfsad insats. Vid DM-tävlingarna hade KSK det ganska tunt på seniorsidan med endast 4 deltagare. Bäst lyckades Patrik Friberg som slutade på en 4:e plats. I pojk- och ungdomstävlingarna tog klubben 2 DM-titlar genom Hans Johansson (u) och Fredrik Krylberg (p). KSK arrangerade också Fyrstadstävlingar och Kalottkampen. Rekryteringen och aktiviteten på pojk- och ungdomssidan har varit god men seniorsidan är desto tunnare och ekonomin är hårt ansträngd.
- 1987 Vid USM i Svedala deltog Hans Johansson. KSK tog 4 st medaljplaceringar vid de Norrländska Elitbrottningarna, bl a segrade Hans Johansson i 74 kg.
- 1988 KSK arrangerade Polar-Cupen den 16 januari. KSK's ungdomsbrottnare tog en seger och 2 andraplaceringar. På seniorsidan togs 3 st poängplaceringar. Vid DM i Gällivare erhöles 4 st pallplaceringar varav Magnus Johansson tog 3 av dessa och också utsågs till bäste brottare. Magnus Johansson och Hans Johansson segrade i Folksam Cup i Luleå. Dessa båda ungdomsbrottnare deltog även vid USM i Stockholm (oplac.) Hans Johansson deltog vid junior-SM i Karlstad men blev där skadad. Vid de Norrländska Elitbrottningarna för seniorer gick det bäst för Lars-Ola Särkimukka (4:a) och Hans Johansson (5:a) av klubbens 4 deltagare. I motsvarande pojk-, ungdoms- och juniortävling segrade Hans Johansson i ungdomsklass och blev därigenom klubbens enda Norrlandsmästare. Styrelsen konstaterade "Brottning är inte av intresse för Kiruna's pojkar och ungdomar". Smärre ekonomiska bekymmer förelåg detta år.
- 1989 Polar-Cupen i alla åldersklasser genomfördes med 73 brottare. Hemmaklubben hade 10 brottare till start. Dessa tog 9 pallplaceringar och en 4:e plats! Vid DM-brottningarna i Haparanda placerade sig KSK 3:a i klubbtävlingen. Klubben brottade till sig 5 st pallplaceringar vid de Norrländska Elitbrottningarna. Vid JSM deltog Rikard Lindmark och Magnus Johansson, båda slutade oplacerade. Magnus deltog även vid USM och slutade där 4:a.

- I de Norrländska Elitbrottningarna lyckades Patrik Friberg (6:a) och Hans Johansson (3:a) bäst bland seniorerna (årtalet?)
Aktiviteter på pojk- och ungdomssidan ökade under året, medan det på seniorsidan fortfarande var tunnt.
- 1990 Polar-Cupen i Kiruna samlade 67 st brottare, bl a från Estland och Norge. KSK's brottare tog 5 st poängplaceringar och blev 4:e bästa klubb i klubbtävlingen.
Magnus Larsson blev distriktsmästare vid UDM.
Klubben deltog vid tävlingar i Tallin. Hans Johansson vann i 82 kg för juniorer och utsågs till tävlingarnas bästa brottare.
KSK stod som arrangör för JSM-tävlingarna. Hemmaklubben hade tre brottare till start. Magnus Johansson tog silver i 57 kg. Hans Johansson och Rikard Lidmark slutade oplacerade.
Året präglades av intensiv tävlingsverksamhet där KSK representerade vid 30-talet tävlingar.
- 1991 Vid Polar-Cupen tog KSK 9 st poängplaceringar och blev bästa klubb.
En KSK-uppvisning i Puoltikasvaara samlade ca 60 åskådare och blev en stor succé.
Stefan Keskitalo deltog vid SM i Hässleholm i 130 kg-klassen. Vid JSM deltog Magnus Johansson och Stefan Keskitalo från KSK. Magnus gick till 3:e omgången och Stefan slutade på en fin 4:e plats.
På pojk- och ungdomssidan noterades för verksamhetsåret 1990-91 en tilltagande aktivitet och totalt sett var tränings- och tävlingsaktiviteten den bästa på många år. Klubben deltog i ett 30-tal tävlingar, bl a en i Talinn för pojkar och ungdomar och arrangerade själv 4 st tävlingar, bl a JSM 1990.
- 1992 KSK segrade i Polar-Cupens klubbtävling.
Under verksamhetsåret 1991-92 deltog klubben vid 23 tävlingar, varav 2 egna seniortävlingar och 3 pojk-tävlingar på hemmaplan.
Vid ungdoms-SM i Boden hade klubben tre deltagare (Magnus Larsson, Markus Tornberg och Dan Notström) som alla blev oplacerade.
3 st träningsläger genomfördes, bl a 1 i Kiruna där Lars-Erik Sköld tränade KSK's grabbar. Det var hans fjärde besök i Kiruna.
Brottningen fick åter ett visst fäste i Kiruna. Aktiviteterna på pojk- och ungdomssidan håller i sig och juniorsatsningen börjar bära frukt. Drygt 30 ungdomsbrottare tränar och brottningslokalen gapar sällan tom numera.
NK skrev: "Klubbens tre affischnamn är Hans Johansson, Magnus Johansson och Rikard Lindmark samt den mycket lovande tungviktaren Stefan Keskitalo. Vid senior-SM i Eskilstuna deltog Hans Johansson, Magnus Johansson och Rikard Lindmark (alla oplac.).
- 1993 I Polar-Cupen placerade sig 5 st KSK-brottare på poängplats.
NK-Cupen avgjordes i Luleå och klubben tog 7 st poängplaceringar. Anders Häggroth noterades för tävlingarnas snabbaste fallseger efter 0,8 sek (!?).
Det 70'e verksamhetsåret (1992-93) summerades som ett mellanår på seniorsidan medan knattar, pojkar och ungdomar brottades med den äran.

- Rikard Lindmark, Hans Johansson och Magnus Johansson var KSK-representanter vid SM-tävlingarna i Göteborg (samtliga oplacerade). KSK bästa klubb i Engman-Cup (premiärarrangemang av klubbens stora hemmatävling för ungdomar) med 9 st medaljplatser, varav hela 5 st 1:a pristagare. I denna 1:a upplaga deltog 27 st brottarungdomar. Vid Norrländska Elitbrottningsarna i Söderhamn tog KSK 7 st poängplaceringar och vid DM för juniorer och seniorer tillkämpade sig KSK-brottarna 6 st 2-4 placeringar. Men det var skralt med vinnare... Vid Kurir-spelen lyckades Anders Häggroth med tävlingarnas snabbaste fallseger efter 0,7 sekunder!
- SM för juniorer avgjordes i Linköping, och här lyckades Stefan Keskitalo knipa bronset i 130 kg. Även Magnus Larsson deltog (oplac.)
- 1994 Polar-Cupen gav KSK en klassegrare (Hans Johansson i 82 kg). Klubben tog 6 st placeringar 1:a- 4:a.
Magnus Johansson knep en fin 4:e plats vid SM i Värnamo.
Vid DM-brottningsarna för juniorer och seniorer tog KSK 4 st medaljplaceringar (Rikard Lindmark, Hans Johansson och Magnus Larsson (2 st)).
Norrländska Elitbrottningsarna resulterade för KSK i en vinnare (Anders Häggroth i p12) samt 6 st poängplaceringar.
KSK bästa klubb i Engman-Cup med 12 st hemmabrottare på poängplats.
Tävlingen samlade ca 50 deltagare från 8 klubbar
Magnus Johansson placerade sig på en fin 4:e plats vid SM-tävlingarna i Värnamo.
Kiruna SK tilldelades två stipendier för fina insatser för Kiruna's ungdomar.
- 1995 Polar-Cup genomfördes programenligt i Kiruna. Klubben fick två segrare genom Rikard Lindmark och Stefan Keskitalo.
KSK fick se sig slagna vid Engman Cupens klubbtävling, av Narvik med en poäng...Vid tävlingarna deltog 52 brottare från 7 klubbar och 11 st KSK-brottare slutade på poängplats.
Magnus Larsson blev klubbens enda distriktsmästare. Ytterligare 3 medaljer brottades hem till KSK.
Norrländska Mästerskapen avgjordes i Kiruna och KSK tog 7 st poängplaceringar. Bäst lyckades Hans Johansson som segrade i 90 kg.
Magnus Larson var klubbens ende deltagare vid JSM. Vid senior-SM deltog Stefan Keskitalo och Hans Johansson (båda oplac.) och vid USM deltog Christer Mattson. Klubben hade detta år endast 3 st aktiva seniorer...
- 1996 KSK började vägen mot en ny storhetstid. Efter en lång svacka blev det åter drag kring brottningsporten i Kiruna och mycket av detta kan tillskrivas de lettländska nyförvärven, som redan vid Polar-Cupen (Aigars Jansons 1:a och Zigmunds Jansons 1:a) visade brottartalanger av klass. Därtill tog Magnus Johansson en 2:a plats och Magnus Larsson blev 4:a.
Aigars och Zigmunds blev 1:a respektive 3:a i Cup Klippan i februari.
DM för ungdomar avgjordes i Kiruna (1:a gången även för kvinnor). KSK tog 11 st pallplaceringar.
Senior-SM i Gävle samlade två deltagare från KSK (Hans Johansson och

Magnus Larsson – båda oplacerade).

Vid Engman Cup i mars tog Kiruna SK 12 st pall- och fjärdeplaceringar.

KSK vann Norrbottensserien (1:a gången!) före storklubbar som HSKT och BK Snar.

Zigmunds Jansons segrade vid Robban-Cup i Linköping, liksom brodern Aigars. Den senare fick också pris som turneringens bäste brottare. Brottarbröderna Jansons tog också var sin seger vid de Norrländska Elitbrottningarna, där även Mikael Andersson lyckades väl med en 2:a plats i u45kg.

Engman Cup gav tre hemmasegrare och totalt 12 st KSK-brottare på medaljplats!

DM för seniorer resulterade i en seger (Magnus Johansson) och en 2:a plats (Magnus Larsson).

Vid Tipstjänst Grand Prix i Gävle segrade Aigars och Zigmunds Jansons, medan Andris Staskevics blev 2:a.

Träningslokalen var under året välfylld med ungdomar, både pojkar och flickor, vid alla träningstillfällen.

Landslaget höll ett träningsläger i Kiruna men oturligt nog sammanföll detta med en journaliststrejk.

KSK arrangerade 4 st tävlingar under året.

- 1997 DM hölls i januari för samtliga kategorier. KSK tog hela 19 placeringar 1-4. Distriktsmästare blev Lisa Pääjärvi i kvU. KSK blev 2:a bästa klubb efter BK Snar vid Polar-Cupen. Tre förstaplatser togs genom bröderna Jansons och Andris Staskevics. Vid senior-SM lyckades Magnus Johansson bäst med en hedrande 5:e plats. Han fick därefter sparra vid landslagets träningsläger. Brottarbröderna Jansons svarade för nya toppplaceringar vid Robban-Cup (Zigmunds etta och Aigars tvåa). Vid Norrländska Elitbrottningarna visade framförallt klubbens kvinnliga brottare framfötterna och KSK blev 5:e klubb med 14 st placeringar mellan 1-4. Aigars Jansons blev klassegrare. KSK fick fyra st klassegrare vid Engman-Cup (Mattias Svanberg, Lars Dittlau, Lisa Pääjärvi och Terese Unander) där så många som 17 st hemmabrottare nådde semifinal eller bättre! Seniorerna har uppvisat stora framgångar i GP-turneringar och därvidlag har KSK också fått stor uppmärksamhet i media. Efter klubbens medvetna satsningar är träningslokalen nu välfylld av både pojkar och flickor. Ungdomsverksamheten har ökat markant under de två senaste åren vilket är mycket glädjande. I resultatlistorna står KSK ofta som bästa klubb.

- 1998 Vid DM-brottningarna i Boden hade KSK 18 brottare på plats 1-4 i resultatlistorna! Aigars Jansons och Andris Staskevics tog meriterande placeringar (1:a resp 3:a) vid Vätter-Cupen. Kiruna SK blev segrare i Polar-Cupens lagtävling. Klassegrare blev Aigars och Zigmunds Jansons samt Andris Staskevics. KSK blev 3:a i Cup Klippans lagtävling där Zigmunds och Aigars blev 1:a resp

2:a.

Ungdomarna var framgångsrika också vid Kurirspelen, där KSK blev främsta klubb.

KSK deltog med hela 7 st brottare vid senior-SM, den största truppen på mycket länge. Framgångarna kröntes med tre medaljer genom de tre letterna (guld av Zigmunds Jansons, silver av Andris Staskevics och brons genom Aigars Jansons). Kiruna SK knep totalt en 3:e plats i lagtävlingen, vilket måste ses som en av de största framgångarna klubben haft.

Vid de Norrländska Elitbrottningsarna fick KSK 14 st brottare på plats 1-4, varav två st klasserare (Zigmunds Jansons och Frida Kylmäniemi).

Engman Cup gav hemmabrottarna en förstaplats genom Kristian Andersson.

Hela 16 st KSK-brottare tog därutöver placeringar 1-4.

Tidningen "Brottnings" listade licensierade tjejbrottare i Sverige. KSK var högt på listtoppen med 13 st tjejer.

Klubben blev tabelletta i "Brottarettan norra" (10 poäng på 6 matcher) och fick kvala till elitserien där KSK blev tvåa och föll på mållinjen.

I Swedish Cup segrade Zigmunds Jansons över den turkiske världsmästaren (Ercan Yildiz)!

KSK genomförde 4 st träningsläger samt 4 st tränings- och domarkurser.

Klubben firade jubileum som det anstår en 75-åring och sökte under året om att få arrangera SM år 2000, vilket föll i god jord hos Svenska Brottningsförbundet.

1999 Vid Vätter-Cupen i Huskvarna vann bröderna Jansons i sina respektive klasser. Detsamma gjorde de vid Polar-Cupen i Kiruna, där även Magnus Larsson (2:a) och Jurijs Vojevoda (2:a) brottades väl.

DM-brottningsarna avgjordes i Kiruna och KSK var synnerligen framgångsrik klubb med 18 st medaljplaceringar.

SM för seniorer resulterade i en silver- (Aigars Jansons) och en bronsmedalj (Zigmunds Jansons) i 58 kg's klassen.

Norrländsmästerskapen hölls i Boden och här fick 11 st KSK-brottare placeringar 1-4. Nilla Rönnqvist och bröderna Jansons tog hem mästartitlarna i sina klasser.

Vid Engman-Cupen placerade hemmaklubben hela 17 st ungdomsbrottare på plats 1-4. Förstaplatser togs av Maria Häggroth, Nilla Rönnqvist, Marcus Särkimukka och Kristian Andersson.

Kiruna SK kom sist i "Brottarligan" (det som senare blev Elitserien), men lyckades genom ett framgångsrikt kval åter kvalificera sig för brottnings i den svenska eliten, Elitserien, nästa säsong.

Klubben genomförde 5 st träningsläger och deltog vid 3 st tränar- och domarkurser under året.

Zigmunds Jansons tilldelades Kiruna kommuns Borg Mesch-medalj för årets främsta idrottsinsats.

En anonym givare donerade 100 000 kronor till föreningen.

2000 År 2000 blev ett av de hittills mest minnesvärda och framgångsrika åren i klubbens historia, framförallt beroende på framgångarna vid SM på hemmaplan och i Brottarligans Elitserie.

Det blev också ett turbulent år då styrelsen en månad innan årsmötet drabbades av inte mindre än 5 st avhopp!
Zigmunds och Aigars Jansons blev 2:a resp 1:a vid Vätter-Cupen i Huskvarna. Vid SM på hemmaplan kämpade bröderna i samma viktklass (58 kg). Aigars knep guld och Zigmunds tog silvret!
SM för KvU: Maria Häggroth och Frida Kylmäniemi deltog.
KSK blev bästa klubb vid Norrländska mästerskapen, med segrar i 4 av 6 seniorklasser och totalt 11 st pallplaceringar!
Engman Cup resulterade i 15 st poängplaceringar för klubbens ungdomar.
Vid SM i fri stil i Arboga tog sig Matti Sormunen (Kiruna SK's finske nyförvärv) till semifinal trots att han inte hade tränat i stilen på flera år. Han slutade som fin 4:e man. Magnus Larsson deltog också (oplac.).
KSK hade ca 45-50 aktiva brottare. Ungdomsverksamheten är på frammarsch där allt fler flickor deltar.
Vid Soft Touch Open triumferade KSK's tjejbrottare då Maria Häggroth blev 1:a, Kajsa Kylmäniemi 2:a, Frida Kylmäniemi 3:a och Mia Elenius 4:a.
Tidningen "Brottnings" skrev med anledning av KSK's stora framgångar i elitserien: "Det råder brottarfeber i Kiruna. Vem kunde tro det för ett par år sedan då Kiruna var ett mediokert div 2-gäng?"
Förutom den omfattade tävlingsverksamheten genomfördes tre st träningsläger under året.
Styrelsen avsåg vid decembermötet arrangörsskapet av DM 2001 samt beslutade även att ställa in Polar-Cupen.

- 2001 Vid USM resp JSM deltog Andreas Haapalainen respektive Mikael Andersson, men utan att lyckas placera sig. Vid USM för kvinnor i Skövde deltog Nilla Rönnqvist, Frida Kylmäniemi, Maria Häggroth, Kajsa Kylmäniemi, Mia Elenius och Lina Seppälä. Nilla blev fin 4:a, övr oplac.
KSK deltog med 4 brottare vid SM; Zigmunds Jansons, Vladimir Bakurevitch, Vladimir Vlasov och Matti Sormunen. Zigmund blev svensk Mästare i 54 kg, övriga slutade oplacerade.
Vid SM-brottnings i fri stil deltog Matti Sormunen och Magnus Larsson (båda slutade oplacerade).
DM-brottningsarna hölls i Kiruna under maj. Hemmaklubben KSK tog 10 st pallplaceringar, varav 2 klassegrare tillika distriktsmästare i form av Nilla Rönnqvist och Kajsa Kylmäniemi.
En av Europas största ungdomstävlingar, Soft Touch Open, resulterade i flera framskjutande placeringar för KSK's brottare.
Engman Cup har nu utvecklats till en av Norrlands största ungdomstävlingar. Detta år deltog 190 st brottare, bl a med gäster från Ryssland. Kiruna SK kämpade sig till 15 poängplaceringar, varav 1 segrare: Nilla Rönnqvist.
KSK tog 7 st pallplatser vid de Norrländska Elitbrottningsarna i Lycksele, varav 2 killar blev Norrlandsmästare; Zigmunds Jansons och Magnus Larsson.
9 st träningsläger genomfördes under året och det mest glädjande var att antalet aktiva ungdomsbrottare ökat. Ca 60 brottare tränar nu, i åldrarna 5-19 år.

- 2002 Mikael Andersson, KSK (oplac.) var klubbens och länets enda deltagare vid JSM.
Klubbens första och andra SM-tecken bland kvinnor togs av Nilla Rönnqvist; Först en guldmedalj vid USM, och helgen därpå silver vid senior-SM!
Även Magnus Larsson och Matti Sormunen deltog vid senior-SM och brottades bra men lyckades inte nå några framskjutna placeringar. Magnus deltog senare under året även vid SM i fri stil (oplacerad).
Kiruna SK tog 10 st poängplatser vid DM-brottningarna i Haparanda, varav 9 st var pallplaceringar.
Norrlandsmästerskapen i Sundsvall gav 6 st fina placeringar till klubben. Allra bäst lyckades Nilla Rönnqvist och Zigmunds Jansons som segrade i sina klasser.
Engman Cup arrangerades i november och där tog KSK 17 st pallplaceringar.
6 st träningsläger genomfördes och dessutom en del kurser för ledare, tränare och domare.
Ca 210 medlemmar var registrerade.
- 2003 Vid DM i Boden tog KSK 5 st poängplaceringar. Viktor Pääjärvi segrade i 73 kg. Från Kiruna SK deltog Lina Seppälä, Mia Elenius och Nilla Rönnqvist vid Klippan-Lady Open. De gjorde bra ifrån sig men lyckades ej knipa någon placering.
Tjej-trion deltog veckan därpå i ungdoms- och junior-SM. Nilla tog två fina 4:e placeringar (kvU och kvJ) och Lina Seppälä knep en 5:e plats i kvJ.
Vid JSM för män deltog Mikael Andersson (oplacerad).
7 KSK-brottare ställde upp i Soft Touch Open. Bäst gick det för Nilla Rönnqvist, som blev 3:a.
"Tjejligan" Nilla, Mia och Lina deltog under sommaren vid int. tävlingar i Dormhagen, Tyskland.
Under hösten hölls ett uppsamlingsläger i Katterjokk med 40 deltagare. Klubben tog hem två st 4:e placeringar vid Norrlandsmästerskapen genom Nilla Rönnqvist och Viktor Pääjärvi.
Vid Engman-Cupen tog klubben 10 poängplaceringar. Olivia Pitkänen segrade i F/y38 kg. Olivia vann även i Konsum-Cup och fick dessutom pris som tävlingens bästa flickbrottare.
KSK deltog vid Joulupainit i Rovaniemi. Olivia Pitkänen och Marcus Särkimukka segrade i sina klasser och klubben tog ytterligare 2 poängplaceringar.
Klubben representerade vid, förutom ovan nämnda, minst ytterligare 7 tävlingar.
2003 var ett mycket aktivt träningsår med hela 15 st genomförda träningsläger. Under en helg gästade landslagstränaren Frank Steen Kiruna och höll i en tränings- och ledarutbildning för 13 st KSK-deltagare.
En jubileumsfest (KSK 80 år!) arrangerades under maj och även en omtyckt och välbesökt utställning av KSK's historia i Folkets Hus.
Under året flyttades klubbens kansli till Sporthallen, vilket blev en succé.
- 2004 Vid tävlingar i Sodankylä utsågs Petter Puurtinen till tävlingens bästa 8-åring. KSK ställde upp med 3 flickor, 6 pojkar och tog 9 st poängplaceringar, varav fyra st 1:a platser! Petter fick för övrigt motsvarande utmärkelse vid tävlingar i

Kemi veckan därpå.

”Stålsvinget”-brottningar i Luleå representerades av 7 st KSK-brottare som också tog 7 st pallplaceringar! Frida Kylmäniemi och Kristian Andersson blev klassegrare.

Viktor Pääjärvi blev fin 4:a vid Soft Touch Open i Göteborg.

Under hösten genomfördes ”Olle’s minnesträff” i Haparanda. Kiruna SK tog 7 st poängplaceringar och Marcus Särkimukka tilldelades NBF’s hederspris som bäste brottare.

Norrlandsmästerskapen avgjordes i Söderhamn och Nilla Rönnqvist tog KSK’s enda klasseger. Ytterligare 10 st poängplaceringar gick till KSK.

DM gav 2 st mästare: Johanna Löpare och Andreas Haapalainen och dessutom 6 st pallplaceringar till klubben.

KSK visade framfötterna vid Engman Cup med hela 22 st pallplaceringar! Marcus Särkimukka utsågs till tävlingens bäste pojkbrottare vid Rosvik Cup i november.

Klubben genomförde under året 9 st träningsläger, bl a ett länslagsläger i Luleå där Marcus Särkimukka, Kristian Andersson och Zigmunds Jansons (tränare) deltog.

Flertalet kurser genomfördes för föreningens styrelseledamöter samt för tränare och ledare, bl a inom företagsekonomi och idrottsmedicin.

2005 Antalet brottare uppgår i dag till ca 50-60 st (i åldern 5-20 år).

I februari placerade sig Nilla Rönnqvist som 2:a vid Elitbrottningar i Falkenberg, och vid SM för juniorer tog Nilla ett brons. Hon tog med denna tredje SM-medalj (en av varje valör) plats bland klubbens allra mest framgångsrika brottare.

Vid JSM för män deltog Andreas Haapalainen (oplac) och vid senior-SM i april deltog för KSK’s räkning Nilla Rönnqvist och Mikael Andersson. Båda gjorde bra ifrån sig men slutade oplacerade.

I Soft Touch Open i Göteborg (Europas största ungdomstävling med över 800 deltagare) deltog från KSK-truppen bl a Marcus Särkimukka och Nilla Rönnqvist framgångsrikt. Båda tog finfina 2:a placeringar, Marcus i p53 kg efter att ha besegrat 5 motståndare och Nilla i 63 kg, där hon gick fram som en ångvält men i finalen ställdes mot den i nuläget övermäktige Helena Alandi. Marcus är för övrigt den förste KSK-killen som tagit en pallplacering vid den tävlingen.

DM-brottningarna i maj satte punkt för vårsäsongen och gav KSK två st dubbla mästare! Nilla Rönnqvist och Peter Wiklund (klubbens nye seniorbrottare) segrade i såväl junior- som seniorklasserna. Därtill svarade klubbens brottare för 7 st medaljplaceringar. Kiruna SK slutade tvåa bland klubbarna med lika många poäng som BK Snar.

Under sommaren tränade brottarna flitigt, bl a 2 pass om dagen under ett 10-dagars träningsläger i Riga. Deltagande vid en tävling gav tre KSK-segrare (Olivia Pitkänen, Johanna Löpare och Mathias Särkimukka). Vistelsen avslutades med ett besök (på läktarplats) vid Junior-VM i Vilnius. Ytterligare 8 st träningsläger anordnades under året för klubbens brottare.

Vid de Norrländska Elitbrottningarna i Umeå under oktober placerade sig KSK, med 10 deltagare, som 3:a i klubbtävlingen. Allra bäst lyckades klassegrarna

- Johanna Löpare, Nilla Rönqvist och Peter Wiklund. Den sistnämnda belönades också som förste Kirunabrottare med det Hallstenssonska priset, som instiftades 1980 och varje år utdelas till tävlingarnas främste brottare. Engman Cup i Kiruna samlade många ungdomsbrottare, bl a från klubb Legenda i Lettland. Kiruna SK kom, med bland annat 7 st 2:a placeringar, 3:a i klubbtävlingen.
- 2005 års brottarframgångar skall givetvis också tillskrivas tränaren Zigmunds Jansons som gör ett fantastiskt jobb med klubbens brottare. KSK har av Svenska Brottningsförbundet fått förtroende att arrangera ungdoms-SM 2007, den enda SM-kategori som klubben ännu inte arrangerat. En SM-kommitté är tillsatt och planeringen därmed påbörjad.
- 2006 Tävlingarna har rullat på som vanligt; vid Norrlandsmästerskapen i Husum i slutet på februari kämpade våra brottare till sig många medaljer i olika valörer men pricken över i:et satte Peter Wiklund med sitt guld i 74 kg klassen. Vid SM-tävlingarna i Broby hade klubben 2 deltagare i USM, nämligen Marcus Särkimukka och Viktor Pääjärvi. Båda brottades bra men lyckades inte ta någon framskjuten placering. Junior-SM avgjordes i Enköping och från klubben deltog Andreas Haapalainen, även han gjorde en mycket bra tävling. Den stora tävlingen Soft Touch Open gick som vanligt av stapeln i Göteborg, tävlingen samlade nästan 800 brottare. För vår del gick det mycket bra med två silvermedaljer som erövrades av Olivia Pitkänen och Johanna Löpare.
- Första helgen i maj stod vi som värd för Barentskampen där Norrbotten, Ryssland, Nordfinland, Nordnorge gör upp om medaljerna. Vi hade från KSK 5 brottare som representerade Norrbotten, nämligen Olivia Pitkänen, Johanna Löpare, Marcus Särkimukka, Peter Wiklund och Andreas Haapalainen. Det är inte speciellt vanligt att en klubb har 5 brottare med i laget, vilket visar att vi är på rätt väg. Arrangemangsmässigt blev tävlingen en succé. Den inleddes med att samtliga nationalsånger framfördes live av sångarna Lena & Lena, Lise Edlert, Seppo Kylmäniemi och Roger Fors. Framträdandet som ovannämnda genomförde lämnade ingen oberörd. Tävlingarna rullade på och Ryssland stod som segrare i både dam- och herrklasserna. Norrbotten tog ett silver i damtävlingen respektive brons i herrtävlingen.
- Vid Stockholm Summer Games gick det bra för oss med Marcus Särkimukka på en 3:e plats och Viktor Pääjärvi på en 4:e plats. Första helgen i november var det dags för lilla Mälar-Cupen i Västerås, en tävling som samlade 700 brottare. Våra brottare gjorde bra ifrån sig, bäst gick det för Johanna Löpare som knep en fin 4:e plats.
- Vi har under året också fått vårt policydokument certifierat av all-fair som ett dokument de stödjer helhjärtat, vidare har slutet på detta år handlat om USM som vi kommer att arrangera 3-4 mars 2007.

Kiruna Sportklubb's SM-arrangemang

Kiruna SK har hittills anordnat SM-tävlingar vid fyra tillfällen; 1954, 1970, 1990 och 2000. Under detta år (2005) blev det klart att klubben också fått förtroende att arrangera USM under 2007. I och med detta har (inom kort) samtliga SM arrangerats av KSK (för ungdomar, juniorer och seniorer).

1954

De första SM-tävlingarna i Norrland under en 25-årsperiod genomfördes i Kiruna på ett värdigt sätt. Kiruna och KSK fick, 30 år efter klubbens tillkomst, arrangera "halva" SM (tävlingar i fyra viktklasser). Tävlingarna genomfördes i Jägarskolans exercishus 5-7 mars.

79 man hade anmälts till tävlingarna, men deltagarantalet reducerades efter invägningen till 66. Skador och sjukdomar hindrade många, bl a flera norrbottningar, att ställa upp.

Kiruna SK ställde upp med hela 11 brottare vid SM-tävlingarna. Samtliga gjorde bra ifrån sig, men slutade oplacerade. KSK's Per Luthström var fanbärare vid den högtidliga invigningen.

Flygbladet "Paraden" rapporterade: "Kiruna hade ett par flugviktare med, men de voro för lätta och vägde bara "myggvikt" vid invägningen. De har varit så träningsflitiga sista tiden, att varje försök att göda upp dem runnit bort i svett".

1970

Svenska Mästerskapen i Grekisk Romersk stil för seniorer genomfördes 20-22 mars 1970.

Huvudarrangören Norrbottens Brotningsförbund med Harry Hallstenson i spetsen genomförde tävlingarna på ett glansfullt sätt. KSK stod som medarrangör vid tävlingarna i Kiruna med 148 deltagare och 256 matcher (därav 133 st med fallsegrar) som klaffade perfekt.

Tävlings- och arrangörmässigt erhöles idel beröm, men tyvärr gapade läktarna i Sporthallens A-hall ganska tomma under tävlingarna vilket var en besvikelse.

Klubben ställde upp med en 6-mannatrupp, varav Åke Hjortborg lyckades bäst med en 6:e plats i 62 kg.

(Från prislistan kan noteras SM-vinnaren i lätt tungvikt, 100 kg; Per "Pelle" Svensson från Sundsvall.)

1990

Junior-SM genomfördes i Kiruna 1-2 december. 3 st brottare tävlade på hemmaplan; Magnus Johansson (silver i 57 kg!), Hans Johansson (oplac.) och Rikard Lindmark (oplac.).

JSM-arrangemanget gav KSK möjlighet till en hårdare satsning med brottare som deltagit i flera stora tävlingar inklusive tränarrådgivning från bl a Lars-Erik Sköld.

2000

Klubbens fjärde SM-arrangemang i Kiruna 31 mars-2 april.

SM-tävlingarna blev en stor sportslig framgång för Kiruna SK, och därtill också en publik och massmedial framgång för klubben.

En del av tävlingarna avgjordes under jord, i LKABs besöksgruva på 540 m avv, vilket uppmärksammades mycket i media (bl a med ett 10-minuters inslag i Tipsextra).

KSK's tredje senior-SM guld, under klubbens då 77-åriga verksamhet, togs på hemmaplan av Aigars Jansons. Han fick hård konkurrens i klassen, 58 kg, av brodern Zigmunds som tog SM-silver. KSK blev för övrigt fjärde bästa klubb vid SM-tävlingarna!

Polar-Cupen

En av klubbens största tävlingsarrangemang på hemmaplan samlade varje år stora delar av den svenska brottarelimen och många av Nordens främsta brottare. Duktiga brottare från många andra framstående brottarländer (bl a Finland, Rumänien och Tjeckoslovakien) gästade tävlingarna. Polar-Cupen genomfördes från 1968 till 1999 och blev en tävling med drygt 30 år på nacken.

Vid premiärtävlingarna 1968 hedrade Åke Hjortborg KSK genom att vinna i sin klass. Cupen blev snabbt en tävling av stort format som samlade den svenska eliten och även ett flitigt deltagande från andra länder. Publikintresset blev väl inte riktigt det man hade hoppats på från arrangörshåll.

Engman Cup

Den i nuläget största, och enda, årligen återkommande tävling som arrangeras av Kiruna SK på hemmaplan är en stor internationell ungdomstävling som varje år samlar kring 100-120 brottare, ofta med utländskt deltagande som t ex med trupper från Lettland och Ryssland. Engman Cup startade 1993 av klubbens ledare och tränare för att hedra Ingvar och Marianne Engman – två av föreningens genom tiderna största namn.

Kiruna Sportklubb's deltagare vid Svenska Mästerskapen i Brottning, seniorer 1927-2005

- 1927 Olaus Johansson, Gunnar Lundström, Gösta Hall, Sixten Lundström och Karl Sterner
- 1928 Gösta Hall
- 1929 Gösta Hall och Karl Sterner
- 1931 Olaus Johansson, Sixten Lundström, Hilding Bjurén och Aldor Beckéus
- 1932 Olaus Johansson, Johan Lundström och Hilding Bjurén
- 1933 Sixten Lundström
- 1934 John Niemi, Sixten Lundström, Verner Eriksson, Bertil Hammar, Gunnar Niemi (Wolvén), Allan Lundström, Holger Eriksson och Bruno Eriksson
- 1935 John Niemi, Sixten Lundström, John Lundström, Bertil Hammar, Gösta Karlström, Harry Hallstenson, Allan Lundström, Bruno Eriksson och Gösta Hall
- 1943 Bror Seppälä, Hubert Eriksson, Harry Hallstenson, Karl Johansson, Elis Holma, Göte Lundström, Viktor Lakso och Ture Enmark
- 1944 Bror Seppälä (Freiner)
- 1945 Bror Freiner, Klas Hultkvist, Hubert Eriksson, Rolf Lindmark, Göte Lundström och Karl Johansson
- 1948 Bror Freiner och Rolf Lindmark
- 1950 Ture Enmark
- 1951 Ture Enmark och Rune Lönnström
- 1953 Karl-Einar Hansson (Rune Lönnström fick förhinder i sista stund)
- 1954 Karl-Einar Hansson, Bernt Wyöni, Bror Andersson, Göran Danielsson, Kenny Karlsson, Ture Enmark, Rolf Lindmark, Per Luthström, Eric Hallstenson, Erland Huhta och Rune Lönnström
- 1965 Sven-Erik Vajstedt och Martin Miettinen
- 1966 Sven-Erik Vajstedt, Martin Miettinen och Rolf Wyöni
- 1967 Sven-Erik Vajstedt, Martin Miettinen, Rolf Wyöni och Matti Peltola

- 1968 Sven-Erik Vajstedt, Martin Miettinen och Åke Hjortborg
- 1969 Sven-Erik Vajstedt, Jan-Olof Vajstedt, Åke Hjortborg och Ingemar Olovsson
- 1970 Sven-Erik Vajstedt, Jan-Olof Vajstedt, Åke Hjortborg, Krister Lindmark, Matti Hotti och Lars Hjortborg
- 1971 Per-Erik Andersson
- 1972 Åke Hjortborg och Jan-Olof Vajstedt
- 1973 Åke Hjortborg och Krister Lindmark
- 1974 Åke Hjortborg och Krister Lindmark
- 1977 Bengt Pantzare, Ulf Andersson, Per-Erik Andersson, Kenneth Österhult och Stefan Friberg
- 1980 Per-Erik Andersson och Roland Österhult
- 1982 Per-Erik Andersson
- 1984 Roland Österhult
- 1985 Patrik Friberg, Stefan Friberg och Roland Österhult
- 1991 Stefan Keskitalo
- 1992 Hans Johansson, Magnus Johansson och Rikard Lindmark
- 1993 Magnus Johansson och Rikard Lindmark
- 1994 Magnus Johansson
- 1995 Hans Johansson och Stefan Keskitalo
- 1996 Hans Johansson och Magnus Larsson
- 1997 Magnus Johansson
- 1998 Aigars Jansons, Zigmunds Jansons, Andris Staskevics, Magnus Johansson, Magnus Larsson, Rikard Lindmark och Hans Johansson
- 1999 Aigars Jansons och Zigmunds Jansons
- 2000 Aigars Jansons, Zigmunds Jansons, Matti Sormunen, Magnus Johansson, Jurijs Vojevoda, Andreas Larsson och Magnus Larsson

2001 Zigmunds Jansons, Nilla Rönnqvist, Vladimir Bakurevitch, Vladimir Vlasov, Magnus Larsson och Matti Sormunen

2002 Nilla Rönnqvist, Magnus Larsson och Matti Sormunen

2005 Nilla Rönnqvist och Mikael Andersson

Kiruna SK – en stor klubb inom tjejbrottning

Säsongen 1995-96 var något av ett genombrottsår för tjejbrottning, vilket i allra högsta grad gällde också för Kiruna Sportklubb. Under 1995 tävlade de första tjejerna i KSK's klubbdress genom Mia Elenius och Lina Seppälä som deltog vid de Norrländska Mästerskapen och placerade sig 3:a resp 4:a i kvU 30 kg.

1996 expanderade tjejbrottningen rejält i Kiruna. Vid Engman Cup på hemmaplan ståtade KSK med tre segrare bland tjejerna (Nilla Rönnqvist, Terese Unander och Susanne Björnström).

Vid Engman-Cup 1997 segrade två tjejbrottare i KSK-dressar: Lisa Pääjärvi och Terese Unander. Antalet licensierade tjejbrottare i KSK var under 1997 imponerade 15 st, vilket var flest i Sverige tillsammans med IFK Hedemora.

1998 tog KSK's kvinnliga brottare hem 3 st DM-tecken genom Frida Kylmäniemi, Lisa Pääjärvi och Terese Unander. Frida segrade även vid Norrländska Elitbrottningarna i Alnö.

Vid uSM för kvinnor 1999 deltog Linda Olofsson (4:e plats) och Terese Unander (6:a). Nilla Rönnqvist segrade vid Norrlandsmästerskapen i Boden. Nilla Rönnqvist och Maria Häggroth vann i sina resp klasser vid Engman Cup. KSK hade under 1999 14 st lic. tjejbrottare (3:e flest bland landets brottarklubbar).

KSK representerades vid SM i Göteborg år 2000 av Frida Kylmäniemi och Maria Häggroth (båda oplac.) Vid Engman Cup samma år segrade Maria Häggroth, 12 år, för tredje året i rad. Frida Kylmäniemi vann också sin klass (44 kg). Maria Häggroth knep också titeln vid Norrländska Elitbrottningarna i Gävle samt i Göteborg Open (där ytterligare tre KSK-tjejer tog fina placeringar). Vid Konsum Cup utdelades pris till bästa kvinnliga brottare till KSK's Lina Seppälä. Detta år rekryterades flera nya tjejbrottare till klubben.

År 2001 vann Nilla Rönnqvist ungdoms-DM efter en rad fallsegrar där motståndarna föll som käglor. Nilla tog också en finfin 4:e plats vid SM. Fler tjejer deltog vid uSM i Skövde detta år; Frida Kylmäniemi, Mia Elenius, Lina Seppälä, Maria Häggroth och Kajsa Kylmäniemi (samtliga slutade oplac.).

Nilla Rönnqvist, KSK's stora affischnamn på tjejsidan, tog 2002 klubbens första SM-tecken för kvinnor. Den då 16-åriga Nilla vann uSM-guld i 70-kilosklassen med en fallseger efter 1,58 i finalen.

Denna framgång följde Nilla upp nästkommande helg med en silvermedalj i senior-SM (72 kg)!

Tjejidrotten i Kiruna, och inte minst brottartjejerna inom KSK, uppmärksammades under 2002 då KSK fick ta del av ett stipendium från Triangelfonden. Bl a med god hjälp av dessa extraslantar kunde tjejbrottarna delta vid en stor brottningsstävling för tjejer i Frankrike, "Cadettes Trophee Scaub Tourcoing" 19-20 januari 2002. Under ledning av Lars-Ola Särkimukka och Irene Kylmäniemi brottades Mia Elenius, Lina Seppälä, Frida Kylmäniemi, Emma Lindsund, Maria Häggroth, Nilla Rönnqvist och Kajsa Kylmäniemi. Resultatmässigt lyckades Nilla och Lina bäst med en 3:e resp 4:e placering.

Under 2005 har Nilla Rönnqvist deltagit vid senior-SM (oplac.), kom 2:a vid Soft Touch Open och blev likaså fin 2:a vid Elitbrottningar i Falkenberg. Nilla knep en bronsmedalj vid junior-SM i Gällivare, vilken fö var hennes tredje SM-medalj!
Vid DM-brottningarna i maj var Nilla suverän, och blev dubbel distriktsmästare genom segrar i 63 kg-klasserna både för juniorer och seniorer. Norrländska Elitbrottningarna 2005 gav två titlar till KSK's tjejer; Nilla vann i 74 kg och Johanna Löpare avgick med segern i F/ä 62 kg.

Några av Kiruna Sportklubbs stora profiler

Den allra främste brottaren i klubbens led är nog förmodligen **Thure Johansson**. Han tog en bronspeng i flugvikt vid OS i London 1948, men då tävlades för Eskilstuna. Thure deltog i det svenska landslaget vid en landskamp mot Turkiet 1948 och var aktiv brottare under 20 år! Thure's samlade medaljskörd (tävlades för klubbarna KSK, STI och Eskilstuna):

OS-brons 1948

SM-guld 1940 (samt 2 st lag-SM)

11 st SM-silver! (det sista 1948)

4 st SM-brons

16 st DM-tecken

Ture's bror, **Olaus Johansson**, tog Kiruna SK's första SM-guld i brottning 1931 och tillhörde, tillsammans med Gösta Hall, den absoluta Sverige-toppen under flera år. Olaus var en mycket framgångsrik brottare från 1925 och in på 40-talet (från ca 1932 tävlades för STI, Stockholm).

Olaus har sitt namn inskrivet också i cirkusvärlden... Sedan han blivit svensk mästare ville Stockholm's cirkusdirektör arrangera en brottningsmatch mellan Olaus Johansson och en björn. Olaus skulle erhålla 50 riksdaler för besväret, vilket var en rejäl slant på den tiden.

Man snörde ihop käftarna på björnen och Olaus stod mellan vakterna och funderade... men så tog han fart in i björnburen och kopplade blixtnabbt sitt favoritgrepp nacksving – och där låg björnen på rygg. Men då blev det fart i buren för detta tyckte björnen inte om så han skulle på och efter Olaus. Vakterna fick falla in och ut kom Olaus någorlunda helskinnad. Till råga på allt blev det sedan aktuellt

att Olaus skulle diskvalificeras vid nästa tävling enär han som amatör mottagit betalning, vilket var helt förbjudet. Men det hela ordnade till sig...

Gösta Hall var ett stort namn inom svensk brottning under lång tid och kallades för "Norrlandsbjörnen" i flera av landets avisor. Förutom 3 st SM-silver (1927-29) svarade Gösta för många starka brottarinsatser under 1923-1937, bl a 11 st DM-titlar och 2 st Norrlandsmästartitlar.

Klubbens mest framgångsrike boxare, **Åke Lundqvist**, måste också nämnas i detta sammanhang. Åke blev svensk juniormästare 1930 och tog därigenom klubbens allra första SM-guld.

Rolf Lindmark (f ö far till Peter "Pecka" Lindmark) blev svensk juniormästare i veltervikt 1946, och tog dessutom 10 st DM-titlar.

Bror Seppälä, sedan **Freiner**, var en av klubbens allra största brottarnamn under 1940-talet. När den långa karriären avslutades kunde Bror summera inte mindre än 5 st NM-titlar och 14 st DM-guld. Med det är han föreningens hittills främste. Kända profiler från 50-talet var bl a Ture Enmark, bröderna "Kaktus" dvs Bror och Sven-Erik Andersson, Rune Lönnström, Kenny Karlsson, Karl-Einar Hansson och Ingvar Engman som tog för sig ordentligt i prislistorna runtom i landet.

Från 60-talets ungdomssatsning spirade många talanger, bl a bröderna Vajstedt, Rolf Wyöni, Martin Miettinen, Åke Hjortborg, Krister Lindmark m fl. **Sven-Erik Vajstedt**, KSK's främste seniorbrottare under 60-talet, svarade för den tyngsta meriten, då han vid SM 1967 i Halmstad tog en silvermedalj.

Jan-Erik Vajstedt, bl a med 6 st DM-titlar och en NM-titel, var en mycket duktig ungdoms- och juniorbrottare från 1967 och in på 70-talet.

Under 70-talet förfogade klubben över en mycket duktig ungdomsbrottare i **Åke Hjortborg**. Han tog flera medaljer i ungdoms- och junior-SM, 12 st DM-segrar mm.

Magnus Johansson tillhörde under 90-talet, tillsammans med lettlandarna (jfr nedan), föreningens främsta brottare. Magnus meriter är bl a ett silver på JSM 1990 och en 4:e plats på senior-SM 1994 samt 5 st DM-tecken.

Zigmunds Jansons, ursprungligen från Lettland, kom till Kiruna och KSK under 1995 i samband med Elitsatsningen och var redan då välmeriterad med ett flertal VM- (deltagit i 4 st, och som bäst placerat sig som 7:a) och EM-tävlingar (8 st) bakom sig samt ett OS-deltagande (1996 i Atlanta).

I de Lettländska Mästerskapen har Zigmunds tillkämpat sig 9 st guld, och därtill en 2:a plats vid de Sovjetiska mästerskapen.

I KSK-dressen har Zigmunds brottat hem bl a 4 st SM-medaljer; Guld 1998, brons 1999, silver 2000 och guld 2001.

Efter avslutad brottarkarriär har Zigmunds fortsatt som en av föreningens starka män med tränaruppdrag och styrelsearbete.

Zigmunds Jansons tilldelades under 1999 Kiruna kommuns Borg Mesch-medalj för årets främsta idrottsinsats.

Aigars Jansons, i princip lika framgångsrik i brottardressen som sin bror, har i KSK's klubbdress också lyckats med samma fina SM-svit (brons 1998, silver 1999 och guld 2000). Innan lettlandaren kom till Kiruna ståtade han med 8 st lettiska mästerskapsguld, och som bäst en 5:e placering vid de Sovjetiska mästerskapen. Även Aigars deltog vid de Olympiska Spelen i Atlanta och tog där en fin 9:e placering.

Nilla Rönnqvist, den ende aktiva brottaren i denna sammanställning, är redan mycket välmeriterad, bl a med 3 st SM-medaljer. Hon blev historisk år 2002, då hon som föreningens första kvinnliga SM-medaljör inte tog bara en, utan 2 SM-medaljer; USM-guld och SM-silver. Under 2005 har medaljsamlingen kompletterats också med ett brons (JSM).

Nilla har också tagit flera framskjutna placeringar vid NM, DM och Soft Touch Open samt en 3:e plats vid en stor internationell tävling i Frankrike.

Elitsatsningen

Efter framgångarna 1998 sporrades KSK att delta i SBF's nystartade seriesystem där klubben fick en plats i division 1 under säsongen 1998-99. Laget lyckades så väl, mycket tack vare den lettiska vitamininjektionen, som i allra högsta grad bidrog till framgångarna, att Kiruna SK under 1999 nådde elitserien. Elitseriejouren blev dock kortvarig pga de många och långa resorna som tärde hårt på föreningens ekonomi.

I Brottarligan (som föregick Elitserien) belade KSK en 5:e och sista plats med 0 poäng efter 8 seriematcher... Klubben fick kvala för att hålla sig kvar i det som blev Elitserien. KSK brottades framgångsrikt i kvalet, besegrade Hököpinge med 30-8 och Team Västernorrland med 28-10 och tog därmed en elitserieplats, men också tack vare att Lidköping valde att dra sig ur. Kiruna SK kunde därmed göra entré i Brottarligans högsta serie.

Efter 6 omgångar i Elitserien år 1999/2000 hade Kiruna SK imponerat stort. Tidningen "Brottning" berättade att "Årets kometlag" från gruvstaden var obesegrade efter halva serien och vår brottande tränare Zigmunds Jansons förklarade framgångarna till en del med ökad träningsdos (ett pass om dagen för grabbarna som gick i skola och 2 pass/dag för de som brottades på heltid). En stor del av framgångarna i Elitserien tillskrevs givetvis brottarbröderna Zigmunds och Aigars Jansons.

KSK toppade förutom serietabellen även listan med antalet fallsegrar samt poängligan.

Efter grundseriens 10 omgångar var det fyrdubbelt (!) Kiruna SK i poängligan. Det hade aldrig hänt tidigare i Brottarligans treåriga historia att ett lag dominerat så totalt. Flest poäng skrapade Kiruna's brottande tränare Zigmunds Jansons ihop. Med 40 poäng vann han poängligan 2000. Med knappast möjliga marginal slutade Vladimir Bakurevitch tvåa (39 p). Aigars Jansons och Vladimir Vlasov med vardera 33 poäng delade tredjeplatsen.

Även när det gällde flest fallsegrar var KSK i topp (Aigars med 5 st).

Framgångarna till trots hade Kiruna den minsta truppen. KSK förbrukade endast 11 brottare genom de 10 grundserieomgångarna och blev obesegrad på hemmaplan. Den tunna truppen blev nog till slut det som avgjorde till KSK's nackdel...

Fram till den allra sista elitserieomgången ledde KSK serien, men i den sista omgången passerade Spårvägen och belade förstaplatsen med minsta möjliga marginal. Båda klubbarna slutade på 16 poäng, men Stockholmarna hade en bättre kvot (dock med en ynka poäng...). Kiruna visade en stabil jämnhet under hela säsongen, men sviktade dock något på slutet.

I semifinalen mötte KSK A-fyrstadsvinnarna Malmö Tigers.